

Ξεκάθαρα

Κατανοούμε την αμνηχανία τους ...



Γράφει
Ανδρούλα
Γκιούρωφ

Μετροφυλλώντας τον εγχώριο Τύπο αλλά και τις περιπούδαστες αναλύσεις των φερόμενων πολιτικών αναλυτών σε διάφορα ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης διακρίνουμε μια αμνηχανία, αλλά και μια κακόβουλη προσπάθεια να μειώσουν την επιτυχία αυτής της Κυβέρνησης σχετικά με την ανεύρεση των υδρογονανθράκων. Δεν μπορούν να το κωνέψουν επειδή αυτή η Κυβέρνηση κατόρθωσε με σοβαρούς και πολύ προσεγμένους χειρισμούς να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα που ανοίγει νέους ορίζοντες και ευοίωνες προοπτικές για την Κύπρο και το λαό μας και τις επόμενες γενιές. Τα μικρόχολα προγνωστικά τους και οι αιχμηρές ειρωνείες τους ποσοποιούν τη μικροψυχία του κακομαθημένου. Την υστερία του «αδικαίωτου» που πιάστηκε να ψεύδεται, επειδή όλα όσα έστισαν τα τελευταία δύο χρόνια για να υπονομεύσουν και να μπδενίσουν το έργο αυτής της Κυβέρνησης, κατέρρευσαν. Οι δολιοφθορές απέτυχαν. Μόνο τα θετικά σχόλια στην Ελλάδα και ευρύτερα στο διεθνές χώρο να κοιτάξει κάποιος θα διαπιστώσει πως επαληθεύεται η ορθότητα και η σοβαρότητα των χειρισμών που έγιναν. Η στήριξη που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη όσο και από την ΕΕ και ξεχωριστές χώρες είναι ενδεικτικά στοιχεία και διαψεύδουν τον κάθε κακόπιστο και ανόητο που σπεύδει τώρα να το παίζει και ειδήμων. Η Κυβέρνηση ακολούθησε και ακολουθεί όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο

και διασφαλίζουν τη διαφάνεια. Οι χειρισμοί στηρίχθηκαν κατά απόλυτο τρόπο σύμφωνα με το διεθνή νόμο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της Θάλασσας. Η κυβέρνηση έχει το δικό της σχέδιο δράσης σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και ήδη προωθείται ο νέος γύρος αδειοδότησης για τα υπόλοιπα υποθαλάσσια τεμάχια, ενώ στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και τα θέματα ασφάλειας. Κατανοούμε την αμνηχανία τους γιατί διαψεύδονται για πολλοστή φορά. Επειδή ακόμα μια φορά η παραπειστική προπαγάνδα τους έπαθε αφλογιστία και οι ριπές τους αστοχούν. Οσον αφορά τις κακοήθειες που διαχέονται καθημερινά και φορτικά από το ραδιόφωνο του συγκροτήματος ΔΙΑΣ εναντίον της ΧΑΡΑΥΓΗΣ περι «προσωπολατρίας της κυβερνώσας εφημερίδας» ένα τους λέμε και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Θα συνεχίσουμε να λέμε την αλήθεια και θα υπερασπιζόμαστε με πάθος και ανιδιοτέλεια τα συμφέροντα τούτου του λαού που ναι, ευτύχησε να έχει στο πηδάλιο του κράτους έναν εντιμότατο Πρόεδρο, έναν Πρόεδρο που ως γέννημα θρέμμα των λαϊκών τάξεων ένιωσε και έζησε τις ωδίνες του φτωχού ανθρώπου και η μόνη έγνοια του δεν είναι ο προσωπικός ή ο ατομικός πλούτος, αλλά η ευημερία του τόπου. Η προκοπή των πολλών και όχι μιας χούφτας καλοβλεμένων που ανατράφηκαν σε δήθεν τζάκια, αλλά έμαθαν να είναι άρπαγες και άπληστοι.

Αριστεροτεχνία...



σκεπται στην Αριστερά. Αν μπορούν, δηλαδή, αν έχουν τη δύναμη να το αναγνωρίσουν και ορισμένοι εδώ...

Την ευχή να γίνει καλή διαχείριση και η Κυβέρνηση να εργαστεί με δεξιοτεχνία, έτσι ώστε τα οφέλη από το φυσικό αέριο να είναι προς το συμφέρον της πατρίδας μας, διατύπωσε χθες ο Αρχιεπίσκοπος κατά την τελετή κοπής της βασιλόπιτας στην Αρχιεπισκοπή. Δεν ξέρουμε αν η ...αριστεροτεχνία δεν ικανοποιεί τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά αυτή η ικανότητα αποδείχθηκε στην πράξη επαρκέστατη για να βεβαιώνεται τώρα η ύπαρξη κοιτασμάτων και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι θωρακισμένα. Δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο διεθνής Τύπος. Και ο ελληνικός... που δεν πρό-

Νίκη

Ευχές για ένα καλύτερο 2012

Παρά τα όποια προβλήματα και δυσκολίες οι μαγαζάτορες σε όλες τις πόλεις της Κύπρου τήρησαν και χθες το καθιερωμένο έθιμο ανάβοντας κάρβουνα και τσουγκρίζοντας ποτιήρια. Σούβλα, λουκάνικα και κρασί αποτελούσαν κατά κύριο λόγο το μενού όπου εργαζόμενοι, εργοδότες, αλλά και πελάτες ευχήθηκαν το 2012 να είναι καλύτερο από το 2011 πάντα με υγεία!

Ε

Τι θέλει άραγε;

Ενοχλημένος εμφανίζεται ο Ερογλου από την ανακάλυψη φυσικού αερίου στην Κύπρο και όπως δήλωσε στον παράνομο Μπαϊράκ ζήτησε από τον Πρόεδρο Χριστόφια να συζητήσουν το πώς θα μοιραστεί το φυσικό αέριο.

Προφανώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιθυμεί τον διαμοιρασμό του φυσικού αερίου παρά να αξιοποιηθεί ολόκληρο προς όφελος όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Το ζήτημα κ. Ερογλου δεν είναι να τα βρούμε με το διαμοιρασμό. Το ζητούμενο είναι να τα βρούμε ενώνοντας τον τόπο και το λαό μας. Ετσι θα υπάρξει όφελος στο πολλαπλάσιο για τις σημερινές, αλλά κυρίως για τις επόμενες γενιές.

Εκτός και εάν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιθυμεί οφέλη από τον φυσικό πλούτο του νησιού και ας μείνουν οι μεν απ' εδώ και οι δε απ' εκεί.

Τι θέλει άραγε;

Π.

Άρθρο

Οι μπαρούφες του Ερογλου

Ο Τ/κ ηγέτης Ντερβίς Ερογλου παίζει με τη νοημοσύνη όλων και έχει την εντύπωση πως μπορεί να κοροϊδεύει τους πάντες. Ενώ με τη συμπεριφορά του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αποδεικνύει πόσο αδιάλλακτος είναι και αρνείται πεισματικά το συμφωνημένο πλαίσιο για λύση του Κυπριακού βγαίνει τώρα να αμφισβητήσει και να υπονομεύσει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Πρόεδρος Χριστόφιας για να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες προκειμένου να σπάσει τα αδιέξοδα που ο ίδιος ο Τ/κ ηγέτης δημιουργεί με τις υποδείξεις και τις εντολές της Τουρκίας. Χθες ο κ. Ερογλου χαρακτήρισε «κούφια λόγια» και «μπαρούφα» τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι στο φυσικό αέριο έχουν δικαίωμα και οι Τ/κ.

Κατηγορεί την ε/κ πλευρά και τον Πρόεδρο πως δεν επιδεικνύει ευελιξία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ εμφανίζεται έτοιμος για λύση. Αν όντως αυτά που λέει ο Ερογλου τα εννοεί πως «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να βρεθεί μια λύση στο Κυπριακό εντός 4-5 μηνών» τότε ιδού η Ρόδος.

Να αποδεχθεί τη συμφωνημένη βάση, η οποία καθορίζεται στο ψήφισμα 1251 του Σ. Ασφαλείας όπως και τις δεσμεύσεις, οι οποίες συμφωνήθηκαν στις δύο τελευταίες συναντήσεις του Γ.Γ. του ΟΗΕ με τους Χριστόφια -Ερογλου πως πρέπει να συνεχίσουν από εκεί που είχαν μείνει οι συνομιλίες με τον κ. Ταλάτ και οι οποίες συγκλίσεις επιτεύχθηκαν να δεσμεύουν και τις δύο πλευρές. Η τ/κ πλευρά, ωστόσο, με τον κ. Ερογλου επικεφαλής, αθετεί αυτή τη δεσμευση και σε σχέση με τα συμφωνηθέντα με τον κ. Ταλάτ, αλλά και σε σχέση με τη δεσμευση έναντι του ΓΓ του ΟΗΕ, ότι η βάση των συνομιλιών είναι αυτή που περιλαμβάνεται στο 1251. Ο κ. Ερογλου παρασιωπά το γεγονός πως όταν ο κ. Μπαν Κι μουν είχε διαβάσει το 1251 και δήλωσε πως «αυτή είναι η βάση και δεν υπάρχει νόημα να συνεχίζουμε αν δεν σεβόμαστε αυτή τη βάση». Παρασιωπά επίσης πως ο ίδιος αθέτησε τις υποσχέσεις στον ΓΓ του ΟΗΕ. Και αυτό ο Πρόεδρος Χριστόφιας το έχει καταγγείλει στα Ην. Έθνη και στη διεθνή κοινότητα. Οχι για να μπει η τουρκική πλευρά στη γωνιά, αλλά γιατί αυτή η συμπεριφορά είναι εμπόδιο για λύση του Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλαβε την προεδρία του κράτους με μια υπόσχεση προς τον κυπριακό λαό: Οτι πρώτη του προτεραιότητα είναι η λύση του Κυπριακού και η επανένωση της Κύπρου. Οχι οποιαδήποτε λύση, αλλά λύση που στηρίζεται σε αρχές. Και αυτό επιδιώκει συνεχώς. Δυστυχώς, μετά από τις μεγάλες επιτυχίες του κ. Ερντογάν στις τελευταίες εκλογές και τις εξελίξεις στην περιοχή με την «Αραβική Άνοιξη», η Τουρκία έχει σκληρύνει τη στάση της και χύνει νερό στο μύλο των απαιτήσεων του κ. Ερογλου, ο οποίος είναι εναντίον μιας λύσης που να βάζει τέρμα στα δεινά του κυπριακού λαού. Και με μπαρούφες και αουαρτσιστές συγκαλύπτει την αδιαλλαξία του.

Ας τιμούν τα ράσα που φορούν...

Δεν είναι δα και ό,τι ωραιότερο να βλέπεις έναν ιερωμένο να διασύρεται ή να σέρνεται στις φυλακές.

Ωστόσο, το νόμισμα έχει δύο όψεις κι ας μην βλέπουν κάποιιο μόνο τη μία. Αν ο ιερωμένος αυτός ευθύνεται ή ενέχεται σε οικονομικά σκάνδαλα που συντάραξαν το ελληνικό κράτος πρέπει να μείνει ατιμώρητος, γιατί φορά ράσα; Όταν έκλεινε τις συμφωνίες για τις οποίες κατηγορείται και οι οποίες ζημίωσαν τον ελληνικό λαό, δεν ήξερε πως φορούσε ράσα; Οπως λέμε για τους λαϊκούς «πρέπει να τιμούν τα παντελόνια τους», το ίδιο ισχύει και για τους κληρικούς.

Πρέπει να τιμούν τα ράσα που φορούν... Κι αυτό ισχύει για όλους, απλούς και ανώτερους στον κλήρο, για να εξηγηθούμε. Και ο νοών νοεΐτω...

Μ.Φρ.

Εμπαθείς... ευχές

Πώς ερμηνεύετε εσείς το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της ΕΔΕΚ ευθυγραμμίζεται στο πρωτοχρονιάτικο του μήνυμα και στις διαπιστώσεις του με τη ΣΕΚ; Γιατί μιλούν και οι δύο για «βαθιά θεσμική κρίση» επειδή δεν θεωρήθηκε θέσφατο το πόρισμα Πολυβίου; Μήπως είναι θέσφατο η κρίση του κ. Πολυβίου και στην περίπτωση όπου τα θύματα της «ΗΛΙΟΣ» δεν βρήκαν δικαίωση; Αν είναι θέσφατο η άποψη μιας μονομελούς επιτροπής, γιατί δεν είναι η άποψη ενός Κακουργιοδικείου; Γιατί δεν κάνουν καμία αναφορά στο επίσης συγκλονιστικό γεγονός του 2011- την απόφαση του Κακουργιοδικείου- που άφησε άναυδους τους συγγενείς των 121 θυμάτων της «ΗΛΙΟΣ» και την κυπριακή κοινή γνώμη; Στο κάτω-κάτω αν το πόρισμα Πολυβίου είναι «οιονεί δικαστική απόφαση», στην περίπτωση της «ΗΛΙΟΣ» έχουμε δικαστική απόφαση.

Αν Πρόεδρος το 2005 ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας τι θάλεγε ο συναγωνιστής Γιαννάκης Ομήρου; Θα ζητούσε την εκτέλεση του Χριστόφια στην πλατεία Ελευθερίας; Ντροπή Γιαννάκη. Ντροπή να αποχαιρετούμε το 2011 με τέτοιες εμπαθείς κρίσεις- δηλώσεις- ευχές! Αν μη τι άλλο σκεφτείτε πως όσες ευθύνες είχε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, άλλες τόσες είχε και η Βουλή και η Επιτροπή Αμυνας, της οποίας ο κ. Ομήρου διετέλεσε πρόεδρος.

Νίκη