

Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ

Tou
ΤΑΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ
 agathocleousl@gmail.com



Μιλούν οι πολίτες

OΙ ΠΑΝΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για πώληση σε Τ/κύπριο επιχειρηματία τριών ξενοδοχείων που ανήκουν σε Ε/κυπρίους στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, είναι το θέμα των ημερών. Γιατί είναι η αρχή του τέλους και της Αμμοχώστου. Γιατί έβαλαν συνειδητά την ταφόπλακα στο περιουσιακό και εδαφικό και κατ' επέκταση στην όλη τύχη του πολιτικού μας προβλήματος, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Αμμοχώστου. Και όπως ήταν φυσικό, άρχισαν οι πολιτικοί να εκφράζουν ανησυχίες για την εξέλιξη αυτή και να καλούν τους πρόσφυγες να σταματήσουν να πουλούν στους Τούρκους τη γη τους στα κατεχόμενα.

ΤΙ ΛΕΝΕ όμως οι πολίτες μπροστά σ' αυτή την εξέλιξη; Συμφωνούν με τους πολιτικούς; Η απάντηση είναι αρνητική. Με δεκάδες αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο στη συντριπτική τους πλειοψηφία δικαιολογούν την πώληση των ξενοδοχείων και επιρρίπτουν ευθύνες στους πολιτικούς που με την πολιτική τους, την πολιτική του μακροχρόνου, οδήγησαν το κυπριακό σε αδιέξοδα και χωρίς προοπτική λύσης. Αν υπήρχε χώρος θα δημοσίευσα πολλές τέτοιες αναρτήσεις. Παραθέτω κάποιες χαρακτηριστικές:

ANDREAS CHRISTODOULOU: Μα θα κριβόμαστε πάσα από το δύκτυλό μας; Μπίκαμε στον εικοστό χρόνο από την τότε μοναδική συγκυρία. Ο χρόνος δίνει λύσεις είτε μας αρέσει είτε όχι. Λαός και πγεσία ερχόμαστε σχεδόν πάντα δεύτεροι και καταΐγρωμένοι. Δεν κάνω αναφορά στην τουρκική πλευρά, γιατί αυτό μου μας καίει είναι το εμείς. Τί πράξαμε, πώς πορευτήκαμε τα τελευταία εξήντα και πλέον χρόνια, για να αποτύχουμε παταγωδώς στους στόχους μας; Πότε θα φέρουμε το νου μας;

ADONIS CONSTANTINIDES: Σχεδόν 50 χρόνια, πού είναι η δίκαιη κατανομή βαρών; Όχι μόνο δίκαιη έγινε, αλλά εντελώς άδικη κοροϊδεύοντάς μας τόσα χρόνια οι πολιτικοί πγέτες. Εγώ δεν θα πουλούσα ως Κερυνειώτης και ούτε καν απευθύνθηκα στη λεγόμενη Επιπροπή Αποζημιώσεων της Τουρκίας, αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα a priori που το έκανε, ανεξάρτητα πού είναι η περιουσία του.

VASILIS VASILIADES: Όταν οι πολιτικές μας τα τελευταία χρόνια είναι ακριβώς η διατήρηση του status quo, όταν μια μεγάλη μερίδα πολιτικών μας έχουν αναπτύξει τις καριέρες τους στη διατήρηση του εθνικού αυτού προβλήματος, όταν οι πολιτικοί μας δεν τολμούν να σπαταλήσουν πολιτικό κεφάλαιο για μια λύση, όταν η νέα πγεσία δεν μπορεί να εμπνεύσει ότι σύντομα θα δούμε κάποια ουσιαστική προσάθεια λύσης, όταν έχεις κατεχόμενη περιουσία την οποία δεν μπορείς να ειμεταλλευτείς και κινδυνεύεις να την χάσεις, ένα κράτος που δεν μπορεί να σε βοηθήσει ούτε πολιτικά, ούτε νομικά, ούτε οικονομικά σαν πρόσφυγα και έχεις παιδιά να σπουδάσεις... ε, κάπου το καταλαβαίνω αυτό που γίνεται και δεν κατηγορώ κανέναν.

KOSTAS NEOFITIDIS: Βασικά την πλήρωσαν οι μισοί Κύπριοι και πλούτισαν εις βάρος τους σε πολλές περιπτώσεις οι υπόλοιποι. Τα Βαρώσια μας προτάθηκαν ουκ ολίγες φορές και λέγαμε πάντα όχι για διάφορους λόγους. Τώρα θα λουθούμε την πολιτική του μακροχρόνου σγώνα και τις υποθήκες του Μακάριου.

ALEXANDROS TAPAKIS: Μέχρι τώρα περπατούσε η πολιτική των μεγάλων λόγων. Τώρα περπατά η πολιτική του μπδενισμού. Η δικούμπηση είναι η πολιτική του όχι. 2004 και 2017...