



Μήπως;

Παρά τις μικρές παραφωνίες που διατυπώνονται για σκοπούς κομματικής επιβίσωσης, το γενικότερο πνεύμα που επικρατεί αυτές τις μέρες γύρω από τη διαχείριση του σοβαρού οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε χαρακτηρίζεται -για την ώρα τουλάχιστον- από σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Όλοι, ή σκεδόν όλοι, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη διαφορά ανάμεσα στη μεγάλη εικόνα, που είναι η αποφυγή της χρεοκοπίας της χώρας, και της μικρής, που είναι τα οδυνηρά μέτρα που θα χρειαστεί να λάβουμε. Υπάρχει, δηλαδή, μια συνειδητοποίηση της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων και ένας προβληματισμός ως προς το πώς επιτυγχάνουμε τον μεγάλο στόχο με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Δεν υπήρξε κάποιος, σοβαρός τουλάχιστον, που να υποστηρίξει πως δικαιούμαστε να απαγόρουμε τα χρήματα των δανειστών χωρίς καμία εκ μέρους μας υποχώρηση και χωρίς καμία διαφοροποίηση των όσων κάναμε προγομένων. Μπορεί να αισθανόμαστε αδικημένοι, μπορεί να νιώθουμε θύματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, μπορεί να αποδίδουμε ευθύνες στους εταίρους για το κούρεμα στην Ελλάδα που επηρέασε και εμάς, μπορεί να τα ρίχνουμε στις τράπεζες, αλλά... συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν πράγματα που και εμείς οφείλουμε να αποδεχθούμε και να υλοποιήσουμε. Σε όλα αυτά, συνέβαλαν οι πιεστικές -μέχρι οριακές- συνθήκες στις οποίες βρέθηκε η οικονομία μας. Φτάσαμε, δηλαδή, στο αρνί, για να αντιληφθούμε πως τα πράγματα δεν είναι άσπρο - μαύρο και πως θα πρέπει να εμείς οι ίδιοι να αναζητήσουμε τις ευθύνες μας και να σκεφθούμε πώς θα αλλάξουμε όλα εκείνα που κάποτε θεωρούσαμε «μη διαπραγματεύσιμα».

Στον βαθμό που αυτή η στάση θα διατηρηθεί και στο βαθμό που δεν θα επανέλθουμε στη λογική του «όλα ή τίποτα», ενδεχομένως να έχουμε επιτύχει την είσοδό μας σε μια νέα εποχή, χαρακτηριστική της οποίας δεν θα είναι οι ανέξιδες δηλώσεις, αλλά ο σοβαρός, υπεύθυνος και ρεαλιστικός προβληματισμός για το πώς διαχειρίζόμαστε τα πραγματικά προβλήματα αυτού του ποσού. Αυτού του είδους οι συμπεριφορές δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι περιστασιακές και στην περίπτωση μόνο που ο κόμπος φτάνει στο χτένι. Γιατί, σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως οφείλουμε πια να το αντιληφθούμε, εκείνα που δίνεις είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που θα έδινες εάν οι κινήσεις γίνονταν σε λιγότερο ασφυκτικές συνθήκες. Ξέρω πως, υπό τις περιστάσεις, δεν είναι επίκαιρο. Ξέρω πως κάποιων τα αντανακλαστικά θα ερεθίστούν κατά τρόπο αρνητικό. Διερωτώμαι, όμως: μάτως αυτόν τον ώριμο τρόπο σκέψης και διαχείρισης θα πρέπει να τον συνεχίσουμε και μετά και να τον προσαρμόσουμε και σε αυτό που ονομάζουμε κυπριακό πρόβλημα; Όταν και εφόσον επανέλθει στο προσκήνιο...

ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Άλυσίδες στην Τύμπου: Διεθνούς εμβέλειας αλυσίδες εύκολου φαγητού (fast food) θέλει να φέρει στο «αεροδρόμιο» της Τύμπου την τουρκική εταιρεία «Tasyapı Constructions GokselBodur» που ανέλαβε το έργο της επέκτασης και διαχείρισης του «Ερτζάν». Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, μεταξύ των εταιρειών που θέλει να φέρει στα κατεχόμενα (ανάλογες προσπάθειες στο παρελθόν έπεισαν στο κενό) είναι τα «McDonalds». Εκπρόσωπος της τουρκικής εταιρείας δήλωσε ότι θέλει να φέρει και το «Gloria Jean's coffee».

Τσιγάρα: Με τίτλο «Μεγάλο κέρδος», η εφημερίδα «Κίτρις» αναφέρεται στην παράνομη εισαγωγή τσιγάρων και ειδών καπνού στο «λιμάνι» της Αμμοχώστου, ενώ το κέρδος από τις παρανομές δραστηριότητες ανέρχεται στα 3 δις τουρκικές λίρες (περίπου 1,3 δις ευρώ). Οι κατοχικές αρχές μέχρι στιγμής έχουν εντοπίσει 66 εκατομμύρια πακέτα τσιγάρων.

Ταλάτ: Πιο θαρραλέο από άλλους Ε/Κ ηγέτες θεωρεί ο Ταλάτ τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Ο πρώην Τ/Κ ηγέτης είπε πως έχει την εντύπωση πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν προτίθεται να καθυστέρησε για λύση και ότι ο νέος Πρόεδρος δεν είναι εναντίον της εμπλοκής της Τουρκίας και της Ελλάδας σε μια λύση, αλλά θέλει την ΕΕ να συμμετέχει στη διαδικασία για να ασκεί πίεση στην Τουρκία.

Ταλάτ: Πιο θαρραλέο από άλλους Ε/Κ ηγέτες θεωρεί ο Ταλάτ τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Ο πρώην Τ/Κ ηγέτης είπε πως έχει την εντύπωση πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν προτίθεται να καθυστέρησε για λύση και ότι ο νέος Πρόεδρος δεν είναι εναντίον της εμπλοκής της Τουρκίας και της Ελλάδας σε μια λύση, αλλά θέλει την ΕΕ να συμμετέχει στη διαδικασία για να ασκεί πίεση στην Τουρκία.

• ΠΟΛΙΤΙΚΗ •

Προβληματική η υποψηφιότητα του ΚΕΕ για τη Λευκασία

Η εκδίκηση του Έρογλου

► Με προσωπική νίκη και ρεβάνς του Έρογλου έναντι της κυβέρνησης Ερντογάν και του Κιουτσιούκ θα εξελιχθεί ενδεχόμενη επικράτηση του Αραμπατζίογλου για τη «δημαρχεία» Λευκασίας

ΓΡΑΦΕΙ

ΒΑΤΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σ ε κούρσα για τρεις εξελίσσεται η «εκλογική» αναμέτρηση, τις 7 Απριλίου, για την πλήρωση της θέσης του «δημάρχου» κατεχόμενης Λευκασίας, η οποία ως γνωστόν κενώθηκε μετά την αναγκαστική παραίτηση του Τζεμάλ Μπουλουτσογλού παράπονα στο «δημαρχείο».

Το σημαντικό, ωστόσο, από τα όσα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής είναι ότι το δίπολο του «κυβερνώντος» Κόμματος Εθνικής Ενότητας και της «αξιωματικής αντιπολίτευσης» του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος φαίνεται πως έχει σπάσει με τη «δημαρχία» να διεκδικείται με αξιώσεις από τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος του Σερντάρ Ντεντκάτη. Πρόκειται για τον Μουσταφά Αραμπατζίογλου («βουλευτής» Λευκασίας και πρώην γ.γ. του κόμματος), ο οποίος προέρχεται μεν από το δεύτερο σε δύναμη κόμμα της τ/κ δεξιάς (κινείται παραδοσιακά πέριξ του 10%), αλλά τυχάνει σημαντικής στήριξης από τους δυσαρεστημένους του ΚΕΕ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται παρασκηνιακά τόσο ο Ντερβίς Έρογλου (ιστορικός τηγέτης του ΚΕΕ) όσο και ο Αχμέτ Κασίφ, ο οποίος έχεις (μετά από μαραθώνια κόντρα και εμπλοκή της Άγκυρας) από τον Ιρέν Κιουτσιούκ την αρχηγία του κόμματος. Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο Αραμπατζίογλου πλασάρεται προς το παρόν στην πρώτη θέση της κούρσας με τους Καντρί Φελάχογλου (υποψήφιος του ΡΤΚ και «βουλευτής» Λευκασίας) και Χασάν Σέρτογλου (υποψήφιος του ΚΕΕ και πρόεδρος της τ/κ «ομοσπονδίας» ποδοσφαίρου) να παλεύουν στηθός με στήριξη για τη δεύτερη θέση. Σε περίπτωση που ο Αραμπατζίογλου καταφέρει και εκλεγεί, τότε θεωρείται ότι επισπεύδεται η διαδικασία πρώτων πρόσωπων πρώτων «βουλευτών εκλογών», με τον Έρογλου να αποδεικνύει πάραφένεις ισχυρός παρά την πολεμική που του ασκεί η κυβέρνηση Ερντογάν. Τ/κ κύκλοι ανέφεραν στον «Π» ότι ανέκαθεν η «δημαρχία» της Λευκασίας έκρινε ποιο κόμμα διαθέτει τη μεγαλύτερη εκλογική δύναμη. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, πρόσθιασαν, θα διαφανεί ποιος πολιτικός παράγοντας μπορεί να καθορίσει το κομματικό και πολιτικό σκηνικό στην περιοχή στην οποία σταπέδωσε.



Χαμός από δήλωση «υπουργού» για καμπαρέ - στρατό

«40.000 στρατιώτες εμάς θα πιδήξουν...»

Μεγάλο ντόρο προκάλεσε χθες στα κατεχόμενα η διατύπωση που χρησιμοποίησε ο «υπουργός» υγείας για να τοποθετηθεί στη θέμα των καμπαρέ και στο κατά πόσον αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν από την «κυβέρνηση». Συγκεκριμένα, ο Ερτούγρουλ Χασίπογλου μιλούσε σε τελετή για την ημέρα της ιατρικής ενώπιον ιατρών και δημοσιογράφων και απαντούσε για το

θέμα των καμπαρέ. «Αν κλείσουμε τα καμπαρέ, τότε οι 40.000 στρατιώτες εμάς θα πιδήξουν...», ανέφερε προκαλώντας φέωδοση την αντίδραση γυναικών που βρίσκονταν στο ακροστήριο, ενώ την ίδια στιγμή έδιναν και έπιαρναν τα επικριτικά σχόλια σε «facebook» και «twitter». Μετά την κατακραυγή και όταν επιβεβαιώθηκε από παρισταμένους ότι αυτή ήταν η τοποθέτηση του «υπουργού» (δεν καλύφθηκε τηλεοπτικά), ο κ. Χασίπογλου εξέδωσε μια ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι διαστρεβλωθήκαν οι δηλώσεις του και ότι ο ίδιος περιέγραφε απλώς ένα ανέκδοτο περιστατικό... Να σημειωθεί ότι η πορνεία στα κατεχόμενα μέσω ακριβών που περιέχονται στην καταγγελία σε «facebook» και «twitter». Μετά την κατακραυγή και όταν επιβεβαιώθηκε από παρισταμένους ότι αυτή ήταν η τοποθέτηση του «υπουργού»

χειών-ερευνών (δημοσκοπήσεων και exit poll). Όλα τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία είναι στη διάθεση της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου προς διερεύνηση της εν λόγω καταγγελίας», προστίθεται. «Σε σχέση με την εταιρεία IMR και την κ. Κοκκάλου προσωπικά, ο τηλεοπτικός σταθμός επιφυλάσσει όλα τα νόμιμα δικαιώματα», καταλήγει η ανακοίνωση.