



Marilena
Evangelou

Twitter: MarilenaEvan
Facebook: Marilena Evangelou
e-mail: marilena.evan@gmail.com

9,251 Kilometre Kare Toprakta...

Üzerinde yaşadığımız toprağın ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 9,251 kilometre kare! Kıbrıs'ın yüzölçümü budur. Hepsi bu. Tarihe bakacak olursak, Brunei, Samoa, Grenada, Malta ve Lüksemburg'un bizden küçük ülkeler olduklarını görürüz. Günün sonunda taşıyla, toprağıyla tarlasıyla, kuru araziysiyle... Tümüyle 9,251 kilometre kare!

Araba ile bir uçtan diğer uca yaklaşık 3,5 saatte gidilebilir. Tabii barikattan geçmek gerekirse, formaliteler açısından da bir yarım saat da böylece üzerine eklenebilir (!)

★★★

Ülkedeki bu halin, statüko olarak adlandırılan bu durumun aynen muhafaza edilmesi için 9,251 bahane bulunabilir. Bu bahaneler, bazen düşündürücü olurlar. Benzer bahaneler, bazen hemfikir olmasak da alternatif bir şey önermeye çalışan kişilerden gelirler. Fakat bazen o kadar ahmakça olurlar ki, durum komedi sınırlarını zorlamaya başlar. Çok gülüyoruz... Facebook'ta yanlışlıklarımızı bulup aldığımızda daha da çok gülüyoruz... Hatta iki toplumlu olarak gülüyoruz. Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler birlikte gülüyoruz, zira birlikte başışıklık kazandık. Ne varsa duyduk, ne varsa gördük. Bize artık hiçbir şey dokunmuyor. Sadece gülüyoruz...

★★★

Birkaç gün önce muhalefet partileri DİKO ve EDEK liderlerinin ne yaptıklarını duydu-nuz mu? Cumhurbaşkanlığı'nda tüm siyasi partilerin katıldığı toplantıdan kalkıp kaçtılar. Bu toplantı vatandaşların günlük hayatta karşılaştıkları sorunlar, sağlık, iyi idare, polis gibi konularla ilgiliydi. Ama bu iki parti Kıbrıs sorununda aynı görüşte olmadıkları için toplantıyı terk ettiler! Bu aralar kamuoyunda açık açık dillendirilen görüşleri de bu şekilde: Kıbrıs sorununa ilişkin bilgilendirilme biçimini beğenmedikleri için iç konularda hükümete destek vermeyecekler. Siyasi yetkililerin açıklamaları ile tam bir kriz oluştu. Facebook aniden şakalarla doldu: "Back to school", "Cumhurbaşkanlığı'na eğitim gezisi", "çocuklarımız avluva çıktılar, oynuyor-

Liderlerin önceki günkü görüşmesinde, bazı küçük ilerlemeler kaydedildiğini belirten gazete, bu konuların eyaletlerin, "egemen" eyalet atfı yapılmaması için, bazı konularda uluslararası anlaşma yapma yetkisi olduğuna işaret etti. Gazete, federal devletin, eyaletlerin yetkisindeki konularda Avrupa komitelerinde nasıl temsil edileceği formülünün görüşülmesinde de ilerleme sağlandığını haberine ekledi. (TAK)

YENİDÜZEN için yazılan özgün Yunanca metinden çeviri: Çağdaş Polili

lar".
Komik, değil mi?

★★★

Şaka... 9,251 kilometre kare içerisinde kısa süre önce yapılanlara daha doya doya gülmeden karşımıza bu çıktı. Mesela, Türkiye'nin kış saatine geçmemesi kararının adanın bir kesiminde uygulanması... 9,251 kilometre kare toprak, Apostolos Andreas'tan Baf'a kadar araba ile üç buçuk saat, iki farklı saat dilimi... Mesela Ledra Caddesi'nde yürüyoruz, saat 8:11, barikattan geçiş yürümeye devam ediyoruz, saat 9:12. Yok daha neler... Nasıl olur... Sen de Facebook'a gir de gül. "Peki ara bölgede saat kaç olacak?"

★★★

9,251 kilometre karedeki komedi üçlemesini tamamlayacak şekilde bir de meteor düşmüş. Bu meteoru yalnızca Kıbrıslı Rumlar gördü ve şaşkınlıkla polisin telefonlarını kilitlediler. Astronomlar (Kıbrıslı Rum) ise bu nesnenin Omorfo'ya düştüğü sonucuna vardılar! Tesadüf mü? Kıbrıslı Türkler hiçbir şey hissetmediler. Facebook'taki trollemeler ise fırtına gibi esmeye başladı: "Kıbrıslı Türkler saat farkından ötürü jet lag'taydılar", "Omorfo uzaylılarıdır" ve bunun gibi birçok anekdot... Bu arada, meteorun siyasi anlamdan bağımsız gerçek bir komedi olduğunu da belirtmek lazım.

★★★

İyi güzel de, artık komediye dayanamıyorum. Gülmek güzeldir, bizi birbirimize daha da yakınlaştırır. Yalnız, günün sonunda sadece yüzümüzde tebessümle kalmaktan korkuyorum. Şaka maka olan bitenler o kadar da komik değil. Yalnızca, dediğimiz gibi... Hem başışıklık kazandık, hem de bu sefil durumumuza ağlamaktan usandık. Bu çerçevede, barikatların her iki tarafında da acınacak durumdayız.

Ağlamak bizi yordu, gülmek de bizi yorsa bize ne kalacak bilmiyorum.

9,251 kilometre kare, hepsi bu.

Araba ile bir uçtan diğer uca üç buçuk saat.

Daha ciddi olabilir miyiz?

Güneyde "dönüşüm" meselesi tamam...



► Değiştirilecek veya feshedilecek olan garanti ve ittifak anlaşmalarıdır, kuruluş anlaşmaları kalıyor"

Kıbrıslı Rum liderliği müzakerelerde üç başlıkta bugüne kadar sağlanan yakınlaşma ve karşılıklı anlayışlardan, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üniter devletten federasyona evrilmesinin/dönüşmesinin güvence altına alınmış" addettiği, Kuruluş Anlaşmalarının idamesini bu yöndeki en güçlü koz gördüğü haber verildi.

Rum basınından Politis "Dönüşüm için de Yakınlaşma Var... Kuruluş Anlaşması İdame Ettiriliyor" başlığıyla manşete çektiği habere, Kıbrıs Rum liderliğinin, Akıncı ve Nikos Anastasiadis'in son 8 görüşmesinden sonra müzakerelerle ilgili şekillenen görüşlerinden bu inanca vardığını yazdı.

"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin feshedilmeyip üniter devletten federal devlete dönüşeceğinin garanti altına alındığı argümanını Yönetim, AB ve Güvenlik başlıklarındaki yakınlaşma veya prensip nitelikli

karşılıklı anlayış noktalarına dayandırdığına işaret eden gazete, şunları kaydetti:

"Güvenlik başlığındaki görüş alışverişlerinde şekillenen; değiştirilecek veya feshedilecek olan 1960 Garanti ve İttifak Anlaşmalarıdır prensibine (bu konuda iki taraf arasında anlaşma yok) ve her iki tarafın da 1960 garanti sisteminin 2016 şartlarına uygun olmadığını teslim etmesine büyük önem veriliyor. Yürürlükte kalacağı düşünülen, egemen İngiliz üslerinin Kıbrıs'ta kalmasını da öngören Kuruluş Anlaşmalarıdır."

Geçmişte yapılan anlaşmalar

Kıbrıs Rum tarafının her iki tarafın da geçmişte yaptığı anlaşmalardan hangilerinin çözümden sonra da geçerli olacağına dair bir anlaşmaya varmak istediğini belirten gazete, devamla şunları yazdı:

"Kıbrıs Türk tarafının imzaladığı anlaşmalardan hangilerinin federal devleti bağlayacağına ilişkin görüşme devam ediyor olsa da (Rum tarafı gelecekte oluşturu-

Başpiskopos II. Hrisotomos "Anastasiadis" destekliyorum ama doğru müzakere istiyorum..."



Başpiskopos II. Hrisotomos'un, Ortodoks Kilise olarak, müzakerelerin, Kilise'nin de desteğiyle yapılmasına yardımcı olabilmek için Kıbrıs Rum Hükümeti'nin yanında olacağını, ancak halkın tümünün, Helenlerin ve Türklerin, atalarının vatanında mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak dengeli bir çözüm için "doğru müzakere" istediğini söyledi.

Güney'den Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs Rum Meclisi Eski Başkanı Yannis Omiru ile görüşen II. Hrisotomos, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'e bir konuşma yaptı ve zaman zaman yaptığı açıklamalarda da belirttiği gibi, Kıbrıslı Rum göçmenlerin dönüşmesi için toprak almaları gerektiğini, böylece mülkiyet konusunun da kolaylaşacağını öne sürdü.

Ne kadar çok göçmen evine dönerse, iki liderin en dikenli konu olan mülkiyet konusundaki işinin o kadar kolay olacağını iddia eden II. Hrisotomos, garantiler konusunun da kendilerini ilgilendirdiğini, Türkiye'nin bu konudaki tavrını da gördüklerini ve Omiru ile tüm bunları tartıştıklarını söyledi.

Habere göre Omiru da, Rum Kilisesi'nin her daim Kıbrıs Helenizmi'nin yanında durduğunu, II. Hrisotomos'a Sen Sinod Meclisi'nin Kıbrıs'taki kritik gelişmeler öncesinde yaptığı müdahaleye, teşekkür mesajları takdir ettiğini dile getirdi.

Omiru ayrıca, liderlerin önceki günkü ortak açıklamasını da yorumlarken, hiçbir şekilde, doğrudan veya dolaylı hakemliği, yani BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un sunacağı "köprü kurucu önerileri" kabul etmeyeceğini ve "yeni bir Brest-Litovsk" istemediklerini ifade etti. (TAK)