



Αποδεκτή η διχοτόμηση;

Η έκρηξη στο Μαρί, η διερεύνηση και οι ανακρίσεις, «οι προσδοκώμενες ευθύνες», οι εκδηλώσεις των «αγανακτισμένων» και το μέτωπο της οικονομίας κυριαρχούν στο πολιτικό και κοινωνικό προσκήνιο, έχοντας ως κοινό παρονομαστή το «ενδιαφέρον» για την εξουσία και τις προεδρικές του 2013. Ο Πρόεδρος, η Κυβέρνηση και το ΑΚΕΛ παλεύουν για να διατηρήσουν τις πιθανότητες τους να βρίσκονται στην πλευρά των κυβερνήσεων, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και μετά το 2013, η δε αντι-



Του Λούι Ηγουμενίδη

πολίτευση και με τις δύο συνιστώσες της, τον ΔΗΣΥ και τη συμμαχία του εκκλησιαστικο-πολιτικού απορριπτισμού, έχει μπει σε μια δαιμονιώδη κινητοποίηση, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις κατάληψης της εξουσίας και απομάκρυνσης του Προέδρου Χριστόφια από το πολιτικό προσκήνιο. Με θεμιά και αθέμια μέσα συντηρείται ένα κλίμα έντασης και φανατισμού και ο διχασμός παίρνει χαρακτηριστικά συγκρουσιακά μέχρις εσχάτων. Και διερωτάται κανένας με ποιο πρόγραμμα και ποια προοπτική επιδιώκουν οι ενδιαφερόμενοι με τόσο πάθος την εξουσία. Τι σκοπεύουν να κάνουν για τη λύση του Κυπριακού και την αποφυγή της διχοτόμησης; Πώς θα διαχειριστούν τα της οικονομίας, για να ξεπεράσουμε την κρίση και με ποιο τρόπο θα ξαναβάλουν την Κύπρο στο δρόμο της ευημερίας και της προόδου; Πώς θα απαλλάξουν την Κύπρο από τη θεσμική αθλιότητα που δημιούργησε διαχρονικά η αναξιοκρατία, το ρουσφέτι, η ρεμούλα και η τριτοκοσμική βλακεία που χαρακτηρίζει κάθε έκφανση του βίου μας; Με ποιο τρόπο θα ενσωματώσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες στη ζωή μας και πώς θα απαλλα-

γούμε από τα τριτοκοσμικά σύνδρομα και τις ιδεοληψίες που εκτρέφουν την πολιτική δράση του εκκλησιαστικού κατεστημένου; Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι θα βρεθούν οι ένοχοι της τραγωδίας στο Μαρί και θα κατανεμηθούν οι πολιτικές ευθύνες, πώς θα φτάσουμε στη λύση των μεγάλων προβλημάτων και για ποια Κύπρο θα εξαντλήσουν το ενδιαφέρον τους οι επίδοξοι κυβερνήτες μας; Δεν θα εξαντλήσω την καταγραφή των σκέψεων και των προβληματισμών μου με ερωτήματα και απορίες. Θα πω τα πράγματα με το όνομά τους και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του. Θα εκφράσω τους φόβους μου και θα καταθέσω τα συμπεράσματά μου, εισηγούμενος, όπως πάντοτε, τις λύσεις που θεωρώ σωστές και εφικτές, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος...

Παράλληλα προς τις εξελίξεις του εσωτερικού μας μετώπου, έχουμε και έναν περίγυρο φορτωμένο με εντάσεις και επικίνδυνες εκκρεμότητες που απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Ο αραβικός κόσμος είναι ένα καζάνι που βράζει, το Ισραήλ και η Τουρκία βρίσκονται στα πρόθυρα θερμού επεισοδίου, με τις ΗΠΑ και την ΕΕ να παρεμβαίνουν με μοναδικό κριτήριο τα συμφέροντά τους. Και σε αυτό το φάσμα των εξελίξεων, η Κύπρος αναζητά συμμαχίες με το Ισραήλ, ενώ η Ελλάδα υποκύπτει αναγκαστικά στους εκβιασμούς και τις «υποδείξεις» των εταίρων της για να επιβιώσει χωρίς υποχρεωτική πτώχευση.

Όμως εμένα εξακολουθεί να με βασανίζει η σκέψη ότι το Κυπριακό έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του και έχουν εξανεμοθεί όλες οι ελπίδες για λύση ειρηνική και βιώσιμη μέσα στα πλαίσια μιας διζωνικής δικαιοσύνης ομοσπονδίας. Τα Ηνωμένα Έθνη μάς προειδοποιούν ήδη ότι επίκειται η εγκατάλειψη των προσπαθειών τους για επίτευξη συμφωνίας και ότι θα μας εγκαταλείψουν στη μοίρα μας,



αφού δεν παίρνουν κανένα θετικό μήνυμα για προσεγγίσεις στις συνομιλίες, που συνεχίζονται υποτονικά. Η Τουρκία μάς απειλεί πλέον ανοικτά και προετοιμάζεται για ολοκλήρωση του εποίκισμού και προώθηση των δυο κρατών με διεθνή αναγνώριση. Με αφορμή το φυσικό αέριο, αμφισβητεί την εθνική μας κυριαρχία και διεκδικεί το μερίδιο των Τουρκοκυπρίων και τα δικά της επικυριαρχικά συμφέροντα στην περιοχή. Αυτά τα παρακολούθει η διεθνής κοινότητα, όπως και τις δικές μας αντιδράσεις και την άρνηση της πλειψηφίας του πολιτικού κόσμου για λύση συμβιβασμού. Και το συμπέρασμα, νομίζω, βγαίνει αβίαστα... Οι απορριπτικοί, που αποτελούν και την πλειοψηφία, έχουν επιλέξει τη διχοτόμηση μπροστά στο ενδεχόμενο μιας λύσης διζωνικής δι-

κοινοτικής ομοσπονδίας. Έχουν αποδεχθεί ότι η διχοτόμηση δεν είναι η χειρότερη λύση και προετοιμάζονται, προετοιμάζοντας και το λαό να μην την απορρίψει. Έχουν πλασάρει την εκτίμηση ότι με τη διχοτόμηση θα μείνουν τα πράγματα όπως είναι σήμερα και το προτιμούν από το μοίρασμα της εξουσίας με τους Τουρκοκύπριους. Βέβαια, λένε ψέματα, γιατί η κατάσταση δεν θα παραμείνει ως έχει με τη διχοτόμηση. Η μισή Κύπρος θα ενσωματωθεί στην Τουρκία, θα ολοκληρωθεί ο εποίκισμός και το μέλλον της Κύπρου θα καταστεί αβέβαιο και επισφαλές. Όμως, ποιος νοιάζεται για το μέλλον, όταν το ενδιαφέρον του απορριπτισμού εξαντλείται στην προσδοκία της εξουσίας για να συνεχιστεί το πλιάτσικο των προηγούμενων δεκαετιών...

ΠΟΛΙΤΗΣ

Σκοπός της εφημερίδας «Πολίτης» είναι η σφαιρική και αμερόληπτη ενημέρωση των αναγνωστών της για όλα τα σημαντικά γεγονότα, τις νέες ιδέες και τα διεθνή ρεύματα, που μπορεί να επηρεάσουν τον ιδιωτικό και δημόσιο βίο. Για υπηρετούμε αυτόν τον σκοπό προσληφμένοι στις αρχές της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της αλήθειας, της ελευθερίας του λόγου και της πολυφωνίας.

Ιδιοκτησία: **Εκδόσεις ΑΡΚΤΙΝΟΣ ΛΤΔ**
 Εκδότης: **Γιάννης Παπαδόπουλος**
 Σύμβουλος έκδοσης: **Διονύσης Διονυσίου**
 Αρχισυντάκτης: **Σωτήρης Παρούτης**
Γιώργος Κασκάνης
 Βοηθοί Αρχισυντάκτης: **Χρύσανθος Μανώλης**
Μανώλης Καλατζής
 Οικονομικός διευθυντής: **Δημήτρης Γεωργιάδης**
 Κατά νόμον υπεύθυνος: **Γιάννης Παπαδόπουλος**

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: Γιώργος Τζίβας, Άλκη Ανδρέου. **ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:** Κατερίνα Ζορμπά, Βαγγελή Βασιλείου. **ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ:** Γιώργος Κακούρης, Ανδρέας Ριφής. **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:** Υπεύθυνος: Δημήτρης Γεωργιάδης. Σύνταξη: Αδάμος Αδάμου, Νατάσα Ρωσταντή. **ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:** Μιχάλης Θεοδώρου, Γεωργία Φαριά, Κάρο Σάββα, Γιάννης Νεάρχου, Μαρίνα Ευαγγέλου, Μαρία Παναγιώτου, Ευάγγελος Θεράπιοντος, Κώστας Κωνσταντίνου, Χρύσανθος Ντζήνη, Μιχάλης Σταύρου, Παναγιώτης Χατζηασπασόλου, Σόφη Ορφανίδου, Άκης Παναγιώτης. **ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:** Μερρόπη Μωυσεύς, Χριστίνα Λάμπρου, Πέτρος Λαζάρου. **ΜΜΕ:** Μαρία Γεωργίου. **ΣΚΙΤΣΟ:** Θανάσης Παπασημρόπουλος. **ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ:** Χρήστος Θεοδωρίδης, Είρηνη Στυλιανού, Παύλος Βρυσηνίδης, Ελένη Παπαδοπούλου. **ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:** Υπεύθυνος: Δημήτρης Δημητρίου. Σύνταξη: Γιώργος Γεωργίου, Φάνης Μακρίδης, Μάριος Χατζησταυλίδης, Ανδρέας Σταυρινίδης, Άντρι Χρήστου. **ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ:** Λεμεσός: Χριστόφορος Νέστορας, Λάρνακα: Βάσος Βάσος, Πάφος: Κώστας Νάνος, Χρόστος Χαλικιόπουλος, Βρυξέλλες: Τέτι Σαραντοπούλου, Κωνσταντινούπολη: Άννα Αντρέου. **ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ:** Υπεύθυνος: Κατερίνα Στεφάνου. **ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:** Υπεύθυνος: Γιάννος Κωνσταντίνου, Σελιδοποίηση: Σοφία Γεωργίου, Ελένη Γρουπιδου, Μαρία Αβραάμ, Θέμις Ανδρέου. Διαχωρισμοί χρωμάτων: Μιχάλης Φενερίδης. **ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:** Στέλλα Παπαλή, Χρύσανθος Μελλής. **ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ:** Μόνικα Νικολαΐδου, Άντρι Κουφού, Κούλα Βασιλείου. **ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:** Υπεύθυνη Διαφήμισης: Βάσος Κομνηνού, Γιούλα Μεττή, Ελένη Παπαγεωργίου, Μιχάλης Γεωργίου, Ρούλα Ζιάτε, Αλεξάνδρος Κομνηνός. Γραφείο Λεμεσού: Πόπη Αντωνίου. **ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ:** Υπεύθυνη Λάσας, Άλκη, Αμύστου: Σούλα Κεραυνού, Τηλ. 22861888, Υπεύθυνη Λάσας, Πάφου: Πόπη Αντωνίου, Τηλ. 25348877. **ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:** Βαλεντίνια Νικολαΐδου, Παναγιώτης Νικολαΐδης. Γραφείο Λεμεσού: Πόπη Αντωνίου.

Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 8, 1010 Λευκωσία
 Τ.Θ. 22894, 1524 Λευκωσία.
 Τηλ.: 22861861, φαξ: 22861871. e-mail: info@politis-news.com.
 URL: http://www.politis-news.com
 Λεμεσός: Νικολάου Πεντάδρομος Center, Γραφείο 11,
 Τηλ. 25348877, 25348833, 25348832, φαξ 25348809.
 ΛΑΡΝΑΚΑ: LARNACA PRESS Τηλ. 24653040, 99335890
 ΠΑΝΑΣΟΪΑ PRESS Τηλ. 24652364, 99172009
 ΔΕΡΥΝΕΙΑ: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΚΚΗΣ
 Τηλ. 23824895, 99658131
 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: ΣΤΑΛΟΝΙ PRESS Τηλ. 23819019 - 99596337

Οι συλλογικές συμβάσεις

Για το δικαίωμα των εργαζομένων να συνδικαλιζούνται, δηλαδή για το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται σε συντεχνίες, το δικαίωμα να διεκδικούν τα αιτήματά τους, τα εκτεταμένα τους ως και οποιαδήποτε άλλη εργατική διαφορά, ακόμα και με απεργία, έγιναν πολλοί αγώνες και δόθηκαν πολλές θυσίες, ιδιαίτερα μέσα στη περίοδο 1930-1950. Χιλιάδες οικοδόμοι, μεταλλωρύχοι, εργάτες και υπάλληλοι πολλών επαγγελματιών διεξήγαγαν μέσα σε δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες πολλούς αγώνες για το ανθρώπινο αυτό δικαίωμα. Η αντίδραση της αποικιακής κυβέρνησης και άλλων που δεν ήθελεσαν τον συνδικαλισμό ήταν μεγάλη και πολυποικίλη, πολλές φορές βίαιη, με φυλακίσεις, διώξεις, προπηλακισμούς των εργαζομένων. Αυτό το διαπιστώνουμε αν μελετήσουμε προσεκτικά την ιστορία των εργατικού κινήματος στη χώρα μας.

Από χρόνια το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται σε συντεχνίες κατοχυρώθηκε και στο Σύνταγμα και τη Νομοθεσία ως αποτέλεσμα αυτών των αγώνων, αλλά και λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει. Με τον συνδικαλισμό οι εργαζόμενοι συντονίζονται και διεκδικούν καλύτερα τα αιτήματά και τα δικαιώματά τους, βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο, όπως το ίδιο κάνουν και οι εργοδότες που οργανώνονται και συντονίζονται και αυτοί μέσα στις δικές τους Οργανώσεις και Ομοσπονδίες.

Από τότε που κατακτήθηκε και θεσμοθετήθηκε το δικαίωμα των εργαζομένων να οργανώνονται σε συντεχνίες και άρχισαν να γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ των συντεχνιών

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ δημοσιεύει επιστολές αναγνωστών με τον όρο να είναι σύντομες και ευνοήγρες. Οι επιστολογράφοι πρέπει να σημειώνουν και τον αριθμό του τηλεφώνου μέσω του οποίου η Σύνταξη θα μπορεί να ελέγξει το γνήσιο της επιστολής. Όσες αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας θα έχουν προτεραιότητα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: info@politis-news.com.



των εργαζομένων και των εργοδοτών και να υπογράφονται οι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ τους, επεκράτησε σχετική εργατική ειρήνη μέσα στην βιομηχανία και την οικονομία γενικότερα, βελτιώθηκαν σημαντικά οι σχέσεις εργαζομένων και εργοδοσίας, οι απεργίες λιγόστεψαν και δεν κρατούν εβδομάδες και μήνες ολόκληρους, τα προβλήματα λύνονται καλύτερα και γρηγορότερα προς όφελος των εργαζομένων, των εργοδοτών και γενικά της οικονομίας του τόπου. Ο σεβασμός του θεσμού του "συνδικαλιζέστε", της διαπραγματεύσης και της τήρησης από όλες τις πλευρές των συλλογικών συμβάσεων στις οποίες καταλήγουν είναι ακρογωνιαίος λίθος για την εργατική ειρήνη.

Αφορμή για να γραφούν αυτά είναι η πρόσφατη απόφαση της πλειοψηφίας της Βουλής να αλλάξει την συμφωνία που οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις έκαναν με την Κυβέρνηση ως εργοδότη για το ποσοστό της εισφοράς των εργατοϋπαλλήλων στα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η τήρηση των συμφωνιών που γίνονται σε αυτές έχει τεράστια σημασία για τους εργαζόμενους, για την εργοδοσία, όπως και για την οικονομία του τόπου γενικότερα και πρέπει να προσεχτεί και να προστατευθεί από όλους, αν θέλουμε να μην αντιμετωπίσουμε εκείνα τα οδυνηρά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στα παλιά χρόνια.

Διαφορετικά οι εργαζόμενοι δικαιολογη-



μένα θα αντιδράσουν για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους και το βιοτικό τους επίπεδο.

Παντελής Βαρνάβα
 Βετεράνος συνδικαλιστής

ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΛΑΟΣ

Παροιμία

Αγγονίστην τζι' η Πελοπονησίου μιλλόπιτταν.

Επεξήγηση

Λέγεται όταν ένας τιποτένιος τεμπέλης και φτωχός αποκτήσει κάτι που δεν ξέρει ούτε την αξία του, ούτε το είχε ποτέ προηγουμένως στη ζωή του.

Πηγή: Παύλου Ξιούτα, Παροιμίες του κυπριακού λαού

Γλωσσάρι

Αγγονίζομαι (αγγονίν) προσκολλώμαι, αποκτώ, παίρνω κάτι για αγγονίν, δηλ. Παραγωγή

Πηγή: Κωνσταντίνου Γιαγκουλλή, Θησαυρός Κυπριακής Διαλέκτου