

Ο Οζγκιουργκιούν, ο Σερντάρ και ο Όζερσαϊ από την εξωτερική

Αλάζει η δεξιά στα κατεχόμενα

Οι επικοινωνιακές κινήσεις στην τ/κ πλευρά δεν γίνονται βεβαίως στην τύχη και χωρίς την απαραίτητη μελέτη ή σχεδιασμό.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στον «Π» Τ/Κ πολιτικός αναλυτής, σε περίπτωση επίλυσης του Κυπριακού ο ήδη ευθραυστος κομματικός χάρτης των κατεχομένων θα αλλάζει άρδην, καθώς η πολιτική επιβίωση στη μετά τη λύση εποχή θα περνά εν πολλοίς από την ευχέρεια του κάθε κόμματος να συνεργαστεί με άλλη κομματική δύναμη στο ε/κ κρατίδιο.

Πιο συγκεκριμένα, στη μετά τη λύση εποχή το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας, από το οποίο προέρχεται ο Μ. Ακιντζί, θα εδραιώσει λογικά την παρουσία του στον κεντρώο χώρο περνώντας το φράγμα του 10%, ενώ το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα θα επιχειρήσει κι αυτό να φιλελευθεροποιηθεί σπάζοντας τα στεγανά της αριστεράς (κάτι που ίσως επηρεάσεις και το ΑΚΕΛ με το οποίο παραδοσιακά το ΠΤΚ έχει συνεργασία και συνεννόηση). Σε σχέση τώρα με την υπό κρίση και κατακερματισμένη σε επίπεδο ηγετών τ/κ δεξιά, η μετά τη λύση εποχή ουσιαστικά θα αναγκάσει τους σημερι-



νούς εκφραστές των τ/κ δεξιών κομμάτων (όπως είναι ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικής Ενότητας Χουσεΐν Οζγκιουργκιούν και ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος Σερντάρ Ντενκτάς) να περιοριστούν κυρίως στον χώρο της ακροδεξιάς ή καλύ-

τερα -με όρους Κυπριακού- στον απορριπτικό χώρο ο οποίος εκ των πραγμάτων δεν θα μπορεί να διαδραματίσει μεγάλο ρόλο στην εκλογή εκ περιτροπής Προέδρου (αν αυτή θα είναι η τελική ρύθμιση) και θα καραδοκεί σε χαμηλότερο επί-

πεδο διακυβέρνησης. Το ίδιο ενδεχομένως να συμβεί και στην ε/κ κοινότητα...

Ο Όζερσαϊ

Τον χώρο λοιπόν που σήμερα αυτά δυο κόμματα διεκδικούν θα επιχειρήσει λογικά να οικειοποιηθεί ο Κουντρέτ Όζερσαϊ ο οποίος, ούτως ή άλλως, από τώρα έχει ισχυρές προσβάσεις ή έστω βλέψεις. Δεδομένης λοιπόν της ανάγκης για κομματικές συνεργασίες σε δικοιονοτικό επίπεδο αλλά και βάσει της μεγαλύτερης από ποτέ άλλοτε πιθανότητας να οδηγηθούμε σε επίλυση του Κυπριακού δεν θα πρέπει να παραξενεύουν ή να αποτελούν είδησης οι συναντήσεις και προπαρασκευαστικές συζητήσεις μεταξύ ε/κ και τ/κ κομμάτων. Κάπως έτοι ίσως να πρέπει να ιδωθεί και η πρόσφατη συνάντηση του προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου με τον Κουντρέτ Όζερσαϊ. Για τον τελευταίο θα πρέπει να επισημανθεί ότι έχει περισσότερα να κερδίσει σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού (θα γιείται μιας μεγάλης μάζας Τ/Κ χωρίς τα δεξιά βαρίδια που σήμερα υπάρχουν) από ό, πι σε περίπτωση μη επίλυσης (χωρίς να σημαίνει ότι σε περίπτωση αδιεξόδου καταστρέφεται πολιτικά).