

Μεγάλη ευκαιρία

Στις 11 Ιανουαρίου θα βρίσκεται στην Κύπρο για τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, η καγκελάρια της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ. Θα είναι επίσης στο νησί, μεταξύ άλλων ηγετών, ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μπαρόσο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν βαν Ρομπύ και πρόεδρος του Eurogroup και πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Η σύνοδος του ΕΛΚ, που διοργανώνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα γίνει σε πολυτελές ξενοδοχείο της Λεμεσού. Η παρουσία, όμως, της κ. Μέρκελ, του κ. Μπαρόσο και του κ. Γιούνκερ στην Κύπρο δίνει μια ευκαιρία και στον πρόεδρο Χριστόφια να έχει συναντήσεις μαζί τους ενόψει και της έκθεσης της Ρίτσο για τις ανάγκες των τραπεζών, αλλά και της πολύ κρίσιμης για το κυπριακό μνημόνιο συνεδρίασης του Eurogroup στις 21 Ιανουαρίου. Ελπίζω να επιτρέψει το πρόγραμμα του κ. Χριστόφια συναντήσεις με τους ισχυρούς της ΕΕ. Ελπίζω να μην σπάσει ο διάβολος το ποδάρι του και να έχει ο Πρόεδρος προγραμματίσει ταξίδι στο εξωτερικό εκείνη την ημέρα.



Η καγκελάρια της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μπαρόσο και ο πρόεδρος του Eurogroup, πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ θα είναι στις 11 Ιανουαρίου στην Κύπρο για να λάβουν μέρος στη σύνοδο κορυφής του ΕΛΚ, που διοργανώνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Χαμένοι στη μετάφραση

Ο Γιώργος Λιλλήκας επιχειρεί εδώ και κάποιους μήνες να πείσει ότι πρέπει να απαλειφθεί ο όρος διζωνική ομοσπονδία από το μοντέλο λύσης του Κυπριακού. Τα λέει ο άνθρωπος σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται. Τα λέει... αλλά εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι ελάχιστοι δίνουν πλέον σημασία σε προεκλογικές εξαγγελίες που αφορούν το Κυπριακό. Οι περισσότεροι από μας προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λένε οι υποψήφιοι για την οικονομία, το θέμα που καίει την τσέπη όλων μας. Όπως φαίνεται, όμως, τα όσα λέει ο κ. Λιλλήκας για το πολιτικό πρόβλημα γίνονται αντικείμενο μελέτης, έστω και πρόχειρης, στο επιτελείο Μαλά. Θέλουν κι αυτοί, όπως ο υποψήφιος που στηρίζει η ΕΔΕΚ, να προωθήσουν στον προεκλογικό διάλογο το

Κυπριακό, για τους δικούς του λόγους. Για να μη μονοπωλείται η κουβέντα από την οικονομία, έναν τομέα που μόνο αρνητικά μπορεί να λειτουργήσει για τον υποψήφιο του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο εισπράττει τη λαϊκή δυσαρέσκεια για το οικονομικό χάλι του τόπου.

Θα ψάχνονται...

Προσπαθούν, λοιπόν, οι συνεργάτες του κ. Μαλά, αλλά μάλλον δεν συγκινούν κι αυτοί κανέναν, αφού ελάχιστοι πλέον προσέχουν τα όσα λέγονται για το Κυπριακό. Σε αυτό έχουν συμβάλει τα μέγιστα οι πολιτικοί μας, οι οποίοι έκαναν τα προηγούμενα χρόνια το παν για να σκοτώσουν την ελπίδα για λύση μεταξύ των πολιτών. Τέλος πάντων, μέσα στη γενική αστοχία, ο εκπρόσωπος Τύπου του κ. Μαλά λέει πού και πού και μια ατάκα που προκαλεί αίσθηση. Χθες για παράδειγμα ο κ. Τάκης Χατζηγεωργίου, απευθυνόμενος

στον κ. Λιλλήκα, υποστήριξε ότι λέει ό,τι του κατέβει στο Κυπριακό, αφού γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να εκλεγεί. Φαίνεται ότι ο κ. Χατζηγεωργίου, όπως και πολλοί άλλοι, έχει βγάλει το συμπέρασμα ότι πρωταρχικός στόχος του κ. Λιλλήκα δεν είναι να εκλεγεί, αλλά να κάνει κόμμα μετά τις προεδρικές εκλογές. Οι περισσότεροι το έχουμε καταλάβει, αλλά μεταξύ ημών δεν πρέπει να είναι ο κ. Ομήρου. Ο οποίος μάλλον, όπως λένε ήδη πολλοί, θα ψάχνει το κόμμα του από την άνοιξη και μετά.

Κάπως πεσμένος

Μέχρι προχθές άκουγα με επιφύλαξη όλες τις αναλύσεις για το ότι ο κ. Λιλλήκας θα χάσει δυναμική τις τελευταίες βδομάδες της κούρσας. Άρχισα να κάνω δεύτερες σκέψεις, όμως, όταν είδα πως ο υποψήφιος που στηρίζει η ΕΔΕΚ ήταν ο πρώτος που

έσπευσε να εκφράσει την ανησυχία του για το ότι το ΕΛΑΜ κατεβάζει υποψήφιο. Επιπλέον, άκουσα και ότι ο κ. Λιλλήκας έχει τα χέρια του δημοσκοπήσει που τον δείχνει αρκετά πεσμένο σε σχέση με τον Σταύρο Μαλά. Δεν το έχω επιβεβαιώσει με δεύτερη πηγή πληροφόρησης, γι' αυτό σας παραθέτω τα ποσοστά που άκουσα με επιφύλαξη. Πληροφορήθηκα, λοιπόν, ότι στην εσωτερική δημοσκοπήσει του κ. Λιλλήκα, ο ίδιος μόλις που συγκεντρώνει 17,5%, με τον κ. Μαλά να βρίσκεται γύρω στο 23%. Ανεβασμένος στη δημοσκοπήσει του επιτελείου Λιλλήκα εμφανίζεται και ο Νίκος Αναστασιάδης που αγγίζει το 39%. Επαναλαμβάνω ότι παραθέτω τα ποσοστά με επιφύλαξη. Θυμίζω, όμως, ότι το επιτελείο Λιλλήκα είχε δημοσκοπήσει προηγούμενη δημοσκοπήσει που έφερνε τον υποψήφιο σε καλή σειρά για να περάσει στο β' γύρο. Δεν είπαν κουβέντα, όμως, δημοσίως για την τελευταία τους δημοσκοπήσει.

ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ



Του ΑΛΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Υπάρχουν πραγματικοί Κύπριοι;

Η «Χαραυγή» δημοσίευσε πριν από μερικές μέρες το ρεπορτάζ της για την κηδεία του Τουρκοκύπριου δασκάλου και δημοσιογράφου Αρίφ Χασάν Ταχσίν κάτω από τον τίτλο «Εφυγε ένας πραγματικός Κύπριος», προβάλλοντας μ' αυτό τον τρόπο αυτά που είπε ένας από τους φίλους και συναγωνιστές του, ο Τουρκοκύπριος Αφσάρογλου: «Δεν ήταν ούτε Τούρκος ούτε Έλληνας, ούτε μουσουλμάνος ούτε χριστιανός, αλλά ένας πραγματικός Κύπριος». Η «Χαραυγή» θα ευχόταν προφανώς να υπήρχαν και άλλοι πολλοί πραγματικοί Κύπριοι στην τουρκική κοινότητα της Κύπρου. Κι αν υπήρχαν και στην κοινότητα μας, στην ελληνική κοινότητα της Κύπρου, πολλοί «πραγματικοί Κ ύ π ρ ι ο ι », όπως ο Αρίφ Χασάν Ταχσίν, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Υπάρχουν, όμως, ή καλύτερα μπορούν να υπάρξουν στην Κύπρο πραγματικοί Κύπριοι, δηλαδή Κύπριοι που να είναι μόνο Κύπριοι και όχι Έλληνες ή Τούρκοι Κύπριοι; Αυτό εννοούν αυτοί που χρησιμοποιούν τον όρο «πραγματικός Κύπριος»; Αν αυτό εννοούν, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Πραγματικοί Κύπριοι, με την έννοια με την οποία χρησιμοποιείται ο όρος, δεν υπάρχουν. Είτε το θέλουμε είτε όχι οι Κύπριοι, οι κάτοικοι της Κύπρου, είναι είτε Κύπριοι Έλληνες είτε Κύπριοι Τούρκοι για να περιοριστώ μόνο στις δύο κοινότητες της νήσου. Και ο Αρίφ Χασάν Ταχσίν, ο «πραγματικός Κύπριος», ήταν Τούρκος, Τουρκοκύπριος, μέλος της τουρκικής κοινότητας της Κύπρου, στέλεχος της τουρκοκυπριακής παράνομης οργάνωσης ΤΜΤ στη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955-59. Τότε ασφαλώς δεν ήταν «πραγματικός Κύπριος», ήταν ένας Τούρκος ή Τουρκοκύπριος που αγωνιζόταν στις τάξεις της ΤΜΤ. Επομένως, τα περί πραγματικών Κυπρίων δεν έχουν νόημα ή μάλλον δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Είμαστε έστω αιχμάλωτοι της μοίρας μας. Και για να λύσουμε τα προβλήματα μας οφείλουμε να συμβιβαστούμε με την πραγματικότητα. Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί έξω από την πραγματικότητα. Οφείλουμε να δεχτούμε τους Τουρκοκύπριους όπως είναι και αυτοί να μας δεχτούν όπως είμαστε. Αποβάλλοντας την ταυτότητα μας δεν πρόκειται να πείσουμε κανένα.

Αποβάλλοντας την ταυτότητα μας δεν πείθουμε κανένα

ΑΤΑΚΕΣ...



ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ
«Το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου χρειάζεται εκ βάθρων αναδόμηση με τολμηρές τομές και θεμελιακές αλλαγές»

Και το πολιτικό σύστημα δεν πάει πίσω...



ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
«Μόνον κάποιος που δεν πιστεύει στη λύση του Κυπριακού μπορεί να λέει αυτά που λέει ο κ. Λιλλήκας»

Πώς κάνετε έτσι; Μερικά «θα» παραπάνω λέει κι αυτός...



ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΥ
«Ο όρος της διζωνικότητας είναι αδόκιμος καθώς δεν υπάρχει ούτε στο Συνταγματικό Δίκαιο, ούτε στην επιστήμη της πολιτειολογίας»

Μόνοι σας τα λέτε, μόνοι σας τ' ακούτε