

# Επιχειρεί να αλλάξει την εικόνα του στους Τ/κ

*Άρχισε τις επισκέψεις ο νέος «πρέσβης» στα κατεχόμενα*

**Ο ΝΕΟΣ** «πρέσβης» της Τουρκίας στα κατεχόμενα, Χαλίλ Ιμπραχίμ Ακτσιά, επισκέφθηκε τον διοικητή του κατοχικού στρατού, Αντιστράτηγο Αντέμ Χουντουτί και κατόπιν τον διοικητή της «Διοίκησης Δυνάμεων Ασφαλείας» (Δ.Δ.Α.), Υποστράτηγο Μεχμέτ Νταϊσάλ (Mehmet Daysal). Ο Ακτσιά έγινε επίσης δεκτός από τον «πρωθυπουργό», Ιρσέν Κουτσιούκ. Ο Κουτσιούκ, σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ευχήθηκε στον Ακτσιά καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Αφού ανέφερε ότι εδώ και ένα χρόνο συνεργάζονται αρμονικά με τον Ακτσιά, εξέφρασε την πίστη του ότι η περίοδος της θητείας του στο ψευδοκράτος θα είναι πολύ εποικοδομητική. Ανέφερε επίσης ότι θα συνεργασθούν για την επίλυση των διαφορών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ψευδοκράτος και επανέλαβε ότι θα συνεχίσουν να διατηρούν πολύ στενές σχέσεις με την Τουρκία. Από πλευράς του ο Ακτσιά ανέφερε ότι και στο παρελθόν συνεργάστηκε με τους αρμόδιους της «ΤΔΒΚ» και πρόσθεσε ότι



και τώρα, με τα νέα του καθήκοντα ως «πρέσβης», θα συνεργαστεί με την «κυβέρνηση» του Κουτσιούκ. Ανέφερε ότι ο ίδιος δεν δέχεται την εικόνα που έχει δημιουργηθεί για τον ίδιο στα Μ.Μ.Ε. και πρόσθεσε: «Θέλω να σας πω το εξής. Αυτή η εικόνα που δημιουργήθηκε στα Μ.Μ.Ε. για μένα δεν με αντιπροσωπεύει. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που τρέφει πραγματική συμπάθεια και αγάπη για τον τ/κ “λαό” και που εργάζεται ακατάπαυστα για την ευημερία του σε όλους τους τομείς. Μακάρι και ο τ/κ “λαός” να το αντιληφθεί αυτό και να το αναγνωρίσει».