

ΣΦΑΙΡΙΚΑ



Του  
Διονύσιου  
Διονυσιού

# Πόσο θα παίζουμε με το χρόνο;

**Τ**ριάντα τέσσερα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, κάποιον επιμένουν να παίζουν με το χρόνο και κυρίως με τη νομοσύνη του κυπριακού λαού.

Στην πραγματικότητα, δεν έχουν να προτείνουν τίποτε στο Κυπριακό, εξόν από το προσωπικό τους βόλεμα ή, στην καλύτερη περίπτωση, τους φόβους τους.

Σπκώνουν τα χέρια και δηλώνουν, όπως π.χ. ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, ότι "είναι προτιμότερο το status quo" από μια κακή λύση. Ξεκινούν, βέβαια, ότι υπάρχουν και τα παραθετικά του κακός. Υπάρχει δηλαδή κακή λύση, υπάρχει χειρότερη της κακής και υπάρχει και χειρότερη της χειρότερης. Ο χρόνος που διέρρευσε μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974 συνιστά τον κυριότερο καταλύτη για το πόσο κακή θα είναι η λύση. Αυτό τον πολιτικό αλγόριθμο δυστυχώς κάποιον συμπατριώτες μας δεν τον έχουν κατανοήσει.

Κι όμως, από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί η πολεμική επιλογή, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα ολικής επαναφοράς στην προ του 1974 κατάσταση, με αποτέλεσμα τα τετελεσμένα στα κατεχόμενα να εμπειδώνονται χρόνο με το χρόνο, αυτό θα έπρεπε από αυτούς που θέλουν να εμφανίζονται ως πατριώτες να είχε προκαλέσει τουλάχιστον μια αλλαγή στον τρόπο αντίληψης των πραγμάτων. Τα παραδείγματα βοούν και στο πληθυσμιακό και στο εδαφικό, αλλά και ακόμα και σε αυτή τη νομική πτυχή του Κυπριακού.



## Πληθυσμός

Όταν μας προτάθηκε το αγγλοκαναδικό σχέδιο το 1978, συζητούσαμε πόσοι από τους 15 000 εποίκους θα παρέμεναν. Με τις ιδέες Κουεγιάρ το 1983, οι έποικοι έγιναν 40 000. Με το σχέδιο Γκάλι το 1992, οι έποικοι αυξήθηκαν στις 80 000, ενώ με το σχέδιο Ανάν οι έποικοι ανήλθαν στις 120 000, κάτι που ανάγκασε τον Τάσσο Παπαδόπουλο στο θέμα αυτό να αποδεχθεί στην πράξη γύρω στις 45 000. Ο ίδιος και στο πλαίσιο της ανταλλαγής καταλόγων κατέθεσε μια παρόμοια λίστα με τους δικούς μας "εποίκους", συμπεριλαμβάνοντας τους Ελληνοπόντιους και αρκετούς μόνιμους Ελλαδίτες που επέλεξαν να ζήσουν στην Κύπρο μετά το 1963. Η τουρκική πλευρά στην πραγματικότητα είχε καταθέσει λίστα με 41 000 άτομα, αλλά, όταν είδε τη μεγαλύτερη λίστα του Τάσσου Παπαδόπουλου, πρό-

σθεσε ακόμα μερικές χιλιάδες. Στ' αλήθεια, τι πιθανότητες έχει ο Δημήτρης Χριστόφιας, 34 χρόνια μετά την εισβολή, να μειώσει τον αριθμό των εποίκων σε μια επικείμενη συμφωνία;

## Εδαφικό

Μέχρι και το 2003 η οικοδόμηση στα κατεχόμενα ακολουθούσε πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Περιορίστηκε βασικά στην παραλιακή ζώνη από το Βαρώσι έως και το Τρίκωμο, και στην επαρχία Κερύνειας. Καμία διάθεση για ανάπτυξη στη Μεσαορία, την Κερπασία, ακόμα και στη Μόρφου. Όπως Τ/Κ φίλος μου αποκάλυψε, οι Τ/Κ της Μόρφου έως και το 2003 τους νεκρούς τους τούς έθαβαν σε τ/κ νεκροταφεία στη Λευκωσία, ενώ οι τιμές των οικοπέδων γύρω από τη Λευκωσία ήταν στα ύψη γιατί οι Τ/Κ προτιμούσαν για ασφάλεια να αγοράζουν και να κτίζουν πάνω σε τ/κ

περιουσία. Στα 5 χρόνια της διαχείρισης του Κυπριακού από την παρελθούσα Κυβέρνηση, το φαινόμενο αυτό ανατράπηκε άρδην. Οι Τ/Κ, πλέον, συνεπικουρούμενοι από Τούρκους, Ισραηλίτες και άλλους εργολάβους διεθνώς, κτίζουν παντού. Αναρωτιέται, λοιπόν, κανείς: Πώς θα ανατραπούν όλα αυτά; Κι αν περιμένουμε άλλα 20 χρόνια, τι θα απομείνει στους νόμιμους ιδιοκτήτες της περιουσίας αυτής;

## Νομική πτυχή

Πολλοί συμπατριώτες μας ανταπαντούν στην επιχειρηματολογία περί επιδείνωσης της κατάστασης στο πληθυσμιακό και το εδαφικό, δηλώνοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε διά της υπογραφής μας τα τετελεσμένα. Έως και την ισχυρή απόφαση υπέρ της Τπίνας Λοϊζίδου, το επιχειρήμα τους είχε βάση. Έκτοτε, όμως, και κυρίως τα τελευταία χρόνια, η ισχυρή νομική βάση υπεράσπισης του Κυπριακού έχει κλονιστεί συθέμελα. Με απανωτές αποφάσεις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει σχεδόν αναγνωρίσει τη νομιμότητα του Κυπριακού έχει κλονιστεί συθέμελα. Με εκατοντάδες Ε/Κ να έχουν ήδη προσφύγει σε αυτήν, έχει αποδεχτεί ανταλλαγή περιουσιών (υπόθεση Τύμβιου), ενώ

προχθές έλαβε μια σημαντική απόφαση η οποία θέτει εν αμφιβόλω και τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία στηρίζει τη λειτουργία του Κηδεμόνα τ/κ περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές. Αν ακυρωθεί η νομοθεσία περί Κηδεμόνα, χιλιάδες Ε/Κ πρόσφυγες, οι οποίοι νέμονται προσωρινά τ/κ περιουσίες, θα ξαναγίνουν πρόσφυγες στις ελεύθερες περιοχές. Αυτό ας προβληματίσει κάποιους που θεωρούν το status quo προτιμότερο.

## Τι μας απομένει;

Εν κατακλείδι, κανένα σοβαρό επιχείρημα δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στη διολίσθηση που έχει προκαλέσει η παρέλευση του χρόνου στο Κυπριακό. Ένας χρόνος ο οποίος δεν απειλεί μόνο τους Ε/Κ, αλλά και τους συμπατριώτες μας Τ/Κ. Τις τελευταίες δεκαετίες στα κατεχόμενα συμβαίνει το εξής οξύμωρο. Ο πληθυσμός των κατεχομένων αυξάνεται δραματικά, αλλά ο αριθμός των συμπατριωτών μας Τ/Κ μειώνεται δραστικά. Αυτοί που υποστηρίζουν τη διατήρηση του status quo, περιμένοντας μια καλύτερη λύση, ας μας πουν τι πιθανότητες έχουν να την εξεύρουν σε μερικά χρόνια, συνομιλώντας αποκλειστικά με τους εποίκους από την Τουρκία;

Μόνο στη δύναμη  
δεν κάνει οικονομία  
Honda Civic 1.8

**16άρι στην απόδοση,  
16άρι στην κατανάλωση!**

Κινάμε με τη δύναμη 1600cc μηχανής, 140 ίππων, που στη κρούση και σπρωτίζει στην 16άρι, αφού καταναλώνει μόνο 6,3 l. κερδίζοντας με τη χρήση 4500rpm, μερικά δευτερόλεπτα για ελάφυνση και καλύτερη φρενοδότηση.

**Με πλήρη εξοπλισμό:**

- Cruise control
- VSA (Vehicle Stability Assist)
- Ευάλωτη οροφή
- Climate control, θέρμανση, ζέλιξη
- 16 inch Alloy Wheels
- Premium stereo με 6 ηχεία και MP3 player

1.8l €21.900  
€12.817,5 **7** ετήσια εγγύηση

**H HONDA**  
The Flower of Dreams

www.honda.com.cy

Επιχειρηματίας: 222 1054  
Κλιμακωτό: 222 1050, 222 1051, 222 1052  
Τηλεφωνικά: 222 1053, 222 1054  
Στην Αθήνα: 220 9000