

Ξεκάθαρα

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε...



Γράφει
Ανδρούλα
Κικιούρου

Τέσσερα χρόνια βρίσκεται στο πηδάλιο της Προεδρίας ο Δημήτρης Χριστόφιας, ο οποίος έχει επιτελέσει ένα τεράστιο έργο, το οποίο δυστυχώς επικριρείται να μηδενιστεί και εξοστρακισθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και τους σε διατεταγμένη αποστολή γνωστούς κύκλους.

Προτού καν ολοκληρώσει τη θητεία του ο Πρόεδρος, επικριρείται η αποκαθήλωσή του είτε με αντισυνταγματικές πρακτικές είτε με μεθοδεύσεις που πόρρω απέχουν από την έννοια του σεβασμού προς τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Εσχάτως επιστρατεύονται δημοσκοπήσεις και άλλα εργαλεία για να καταδείξουν τάχατες πως ο Πρόεδρος απέτυχε ή πως δεν τον στηρίζουν ούτε και οι ΑΚΕΛικοί ψηφοφόροι. Ένα χρόνο πριν ο λαός κρίνει, θέλουν να επιβάλουν την κρίση τους. Ομως παρόμοιες δημοσκοπήσεις και παρόμοια εργαλεία χειραγώγησης της κοινής γνώμης επιστρατεύθηκαν και το 2008. Ρίχθηκε παρόμοια λίσπη και ογκόλιθοι ύβρων. Χαλκευμένες ειδήσεις προβλήθηκαν και τα ίδια χαλκεία εξακολούθησαν και σήμερα να εργάζονται πυρετώδως. Μπορεί να επικραίει σήμερα η ηγεσία του ΔΗΣΥ και να ετοιμάζονται να φορέσουν υπουργικά κοστούμια οι «οκιάδες» του Συναγερμού αλλά... μηδένα προ του τέλους μακάριζε. Ακόμα δεν φτάσαμε στο διά ταύτα. Το ΑΚΕΛ και η Αριστερά δεν πρόκειται να κάτσουν με σταυρωμένα χέρια όσος πόλεμος και αν ασκηθεί όσος ανήθικες και ελεεινές ύβρεις και αν προβάλλονται από επιστρατευμένα ηλεκτρονικά οδία και ιστοχώρους. Βρόμικος και ανελπίτος ο πόλεμος που γίνεται εναντίον του Προέδρου με στόχο να παροπλιστεί και να πάψει να λειτουργεί ως Πρόεδρος. Ηγέτες

κομμάτων ζητούν από τον ίδιο σεβασμό χωρίς οι ίδιοι να επιδεικνύουν τον ελάχιστο. Η υπόσκαψη δεν γίνεται δυστυχώς μόνο στο εσωτερικό. Τους ακούει ο κόσμος όλος όταν προβάλλονται τηλεοπτικά και τι λέγε δημοσία σε συνεντεύξεις ή επισκέψεις τους και στο εξωτερικό. Ακούει ο κόσμος τον απαξιωτικό τους λόγο, ακούει τις ύβρεις, το όζος και τη χολή. Κρίνουν σήμερα αλλά θα κριθούν αύριο όσο και αν τους καϊδέσουν τα διάφορα φίλα προσκείμενα τους Μ.Μ.Ε. Τα τύπανα του «πολέμου» και οι ιαχές της ακροδεξιάς μπάντας δεν βρίσκουν όσο νομίζουν πεδίο αποδοχής.

Επειδή ακούει περισσότερο τους εαυτούς τους είναι καιρός να ακούσουν και τι λέει ο κόσμος. Οχι μέσα από τοιμημένες δημοσκοπήσεις, αρθρίδια και λογύδρια, αλλά στους χώρους δουλειάς. Είναι καιρός να ακούσουν και τις έντονες ανησυχίες που προκαλούν στους εργαζομένους του ιδιωτικού, του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα οι δηλώσεις στελεχών του Συναγερμού για αντεργατικές επιθέσεις. Για ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών ή ξεπούλημα κρατικών περιουσιών και πόρων. Για μια επίθεση εν' όλης της ύλης κατά των εργαζομένων όπως γίνεται στα κέντρα όπου η επέλαση του νεοφιλελευθериού έχει συνθλίψει τους μισθωτούς και ακρωτηριάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα των λαών. Είναι καιρός να αφουγκραστούν και να πάνε κάτω στον κόσμο και θα διαπιστώσουν πως ο μηδενισμός και οι προσπάθειες εξοστρακισμού του Προέδρου στο τέλος αποβαίνουν σε βάρος των μηδενιστών. Η επικριρούμενη ισοπέδωσή τους και επέλαση δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο νομίζουν. Μηδένα προ του τέλους λοιπόν.

Άρθρο

Μέρα αγώνα

8 του Μάρτη σήμερα και ο όλο τον πλανήτη εϊθισται αυτή τη μέρα να τιμούνται οι γυναίκες. Οι εργαζόμενες, οι αγρότισσες, οι φοιτήτριες, οι επιστήμονες και όσες με τους αγώνες τους εδώ και δεκαετίες αγωνίζονται για την κατάργηση κάθε διάκρισης εναντίον των γυναικών. Ιδιαίτερα για τον τόπο μας όπου για 37 χρόνια βρίσκεται σε ημικατοχή, πρώτιστο καθήκον όλων των γυναικών αλλά και του λαού μας ευρύτερα παραμένει ο αγώνας για επανένωση της πατρίδας μας και η απαλλαγί από την κατοχή. Γιατί χωρίς ειρήνη και σταθερότητα, χωρίς ασφάλεια, καμιά κατάκτηση δεν μπορεί να επικρατήσει.

Σήμερα οι Κύπριες γυναίκες ως αναπόσπαστο αλλά και πιο πολυπληθές τμήμα του λαού μας οφείλουν να δώσουν τα χέρια και να συσφίξουν περισσότερο τους δεσμούς με το σύννοικο στοιχείο, τις Τουρκοκύπριες, οι οποίες και εκείνες ως μανάδες εργαζόμενες, αδελφές και συζυγοί πρέπει να αγωνιστούν από κοινού για μια λεύτερη πατρίδα επανευνομένη και κυρίαρχη χωρίς ξένους στρατούς κατοχής.

Σταθερά και αταλάντευτα να αγωνιστούν για λύση δικονοιτικές ομοσπονδίας γιατί είναι η μόνη ρεαλιστική λύση που μπορεί να αποτρέψει τη δικοτόμηση και να επανενώσει το νησί μας και να μετατρέψει τη χώρα μας σε γέφυρα ειρήνης και συμφιλίωσης στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η φετινή επέτειος, βρίσκει τους εργαζομένους σε όλο τον πλανήτη αντιμέτωπους με τις συνέπειες μιας βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός όχι μόνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις αντιφάσεις του αλλά αντίθετα τις εζωθεί στην πιο ακραία και απάνθρωπη μορφή τους.

Πρώτο θύμα των επιθέσεων κατά των εργαζομένων είναι οι γυναίκες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως φτηνή εργατική δύναμη, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διακρίσεις σε βάρος τους σε θέματα ισοτιμίας.

Ασφαλώς δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει το γεγονός πως επί αυτής της Κυβέρνησης έχουν σημειωθεί αρκετά, τα οποία έχουν βελτιώσει τη θέση της Κύπριας γυναίκας και νομοθετικά και θεσμικά.

Στον εργασιακό τομέα όπου επικρατούν δυσκολες και αντίξοες συνθήκες που δημιουργεί η κρίση, η Κυβέρνηση ακολουθεί διαφορετικά προσέγγιση από τις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Επιδιώκει λύσεις ισορροπημένες και όχι μονόπλευρες. Αντί της επίθεσης ενάντια στα συνδικάτα και στα δικαιώματα των εργαζομένων, στην Κύπρο η Κυβέρνηση προσαπαθεί να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, επιδεικνύοντας σεβασμό στη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και της διαβούλευσης.

Οι γυναίκες ως ένα μαχητικό στοιχείο που απορρεί από τον πολλαπλό τους ρόλο μπορούν και οφείλουν να αγωνιστούν πιο οργανωμένα για να τερματίσουν κάθε διάκριση και ανισότητα σε βάρος τους. Με αγώνα και διεκδίκηση μπορούν να γίνουν πολλά.

Ο,τι θέλει βλέπει και λέει ο ψευδοϋπουργός

Αντί να δει την κατακραυγή που προκάλεσε η κυνική, προκλητική και αλαζονική δήλωση Μπαγιά για προσάρτηση των κατεχομένων στην Τουρκία, ο λεγόμενος υπουργός εξωτερικών του ψευδοκράτους μιλά για διαστρέβλωση κι επικρίνει όσους τα είπαν ένα κεράκι στον Τούρκο διαπραγματευτή.



Κατά τα άλλα θέλει λύση και η Αγκυρα και ο Ερογλου...
Μ.Φρ.

Χρόνια πολλά σε όλες σας

Γιορτάζεται σήμερα διεθνώς η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Μια επέτειος, μια γιορτή, η οποία τιμάται με ποικίλους τρόπους. Στην Κύπρο εάν στρέψουμε τη μνήμη μας μερικές δεκαετίες πίσω θα θυμηθούμε ότι αυτή τη μέρα χαρακτηριζόταν κυρίως από εξορμήσεις του «ασθενούς φύλου» σε κέντρα διασκέδσης, οι οποίες κάθε άλλο παρά έδιναν το μήνυμα της ισότητας και ισονομίας των δύο φύλων. Σήμερα, η κοινωνία μας πιο σοβαρή και πιο ώριμη, τιμά τη μέρα αυτή με περίσκεψη δίνοντας πραγματική αξία και αναγνώριση στην γυναίκα, τη μάνα, τη σύντροφο, την αδελφή, την κόρη. Η γυναίκα όμως δεν πρέπει να τιμάται και να εκτιμάται μόνο αυτή τη μέρα αλλά κάθε μέρα και κάθε στιγμή, γιατί η κοινωνία μας την έχει πραγματική ανάγκη. Χρόνια πολλά σε όλες σας.



Τ.



Προκαλεί ενδιαφέρον, αλλά...

Ο,τι έχει σχέση με τον Ταγίπ Ερντογάν - ακόμα και αυτή η ασθένειά του - βλέπει το φως της δημοσιότητας. Δημόσιο πρόσωπο είναι, προκαλεί το ενδιαφέρον. Φυσικό και φυσιολογικό αυτό. Τούτη η εμμονή, ωστόσο, και η συζήτηση κάθε τρεις και λίγο του θέματος από συγκεκριμένη ραδιοφωνική πρωινή εκπομπή, αλίθθεια τι εξυπηρετεί;

Μ.Φρ.



Λανθασμένη τακτική από ελεγκτές

Η χθεσινή απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, μάλλον εναντίον των συμφερόντων των εργαζομένων του συγκεκριμένου κλάδου απέβηκε. Πολύ σωστά είχε επισμανθεί επανειλημμένως από συνδικαλιστές ότι η απεργία είναι τερό δικαίωμα των εργαζομένων, ότι πρέπει να αποτελεί το ύστατο μέτρο διεκδίκησης των δικαίων τους και ότι πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ. Λαμβάνοντας υπόψη το είδος της απεργίας, τις παρενέργειές της στη χώρα, τα αιτήματα των ελεγκτών, το διάλογο που προηγήθηκε και την καλή διάθεση που επέδειξε η εργοδοτική πλευρά, οι ελεγκτές υπέπεσαν σε λάθη. Με λίγα λόγια, έκαναν ένα βήμα μπρος και δύο πίσω.

Σπ.