

Το θέμα της ΑΟΖ, δηλ. της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, είναι από διετίας το επίκεντρον του δημιουργηθέντος γενικού ενδιαφέροντος δια την εκμετάλλευσιν του υποθαλασίου πλούτου της Κύπρου. Τι είναι όμως ακριβώς μια Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και τι αυτή περιλαμβάνει;

Εν πρώτοις αντιπροσωπεύει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών δια το Δίκαιον της Θαλάσσης, η οποία υπεγράφη την 10ην Δεκεμβρίου, 1982. Συμφώνως προς την Σύμβαση αυτήν δύνανται τα Κράτη να δημιουργήσιν μίαν ευρείαν έκτασιν, άλλως Ζώνην, Αποκλειστικής Οικονομικής Εκμεταλλεύσεως υπ'αυτών (Αγγλιστί: Exclusive Economic Zone (EEZ), Γαλλιστί: Zone Economique Exclusive (ZEE), ήτις να επεκτείνονται μέχρι 200 μίλια (370 χιλιόμετρα) πέραν των ακτών των και εντός της οποίας εκτάσεως εν Κράτος έχει κάθε νόμιμον δικαίωμα εκμεταλλεύσεως τόσον του πλούτου ο οποίος ευρίσκεται εντός του θαλασίου αυτού χώρου όσον και του ευρισκομένου εις το θαλάσιον υπέδαφος του χώρου αυτού.

Ο θαλάσσιος χώρος μιας ΑΟΖ περιλαμβάνει αφ' ενός πάσαν πανίδα και κλωρίδα ευρισκομένην εντός αυτής. Η πανίς περιέχει τους ιχθείς, τα μαλάκια και τα οστρακοειδή, ενώ η θαλασσία κλωρίδα τα άλγη ή αι άλγα (φύκη) (Αγγλ. Algae, Γαλλ. Algues), τα σπογγώδη φυτά, τους κοραλλιογενείς οργανισμούς κτλ. Ας σημειωθεί ότι τα άλγη επεξεργαζόμενα αποτελούσι σήμερα εν αντικατάστατον των ζωικών αλεύρων διατροφής των ζώων. Εξ αυτών επίσης παράγεται και ειδικόν άλευρον και συστατικά δια την παρασκευήν διαιτητικών τροφών. Επί πλέον τα άλγη δύνανται να χρησιμοποιηθώσι δια την παραγωγήν βιοκαυσίμων (δια την τελευταίαν χρήσιν ίδε είδησιν εις ΑΛΗΘΕΙΑ, 28.1.2012, Σελίδα 11).

Αφ'ετέρου το θαλάσιον υπέδαφος μιας ΑΟΖ περιλαμβάνει πάντα φυσικόν πλούτον ευρισκόμενον εντός του υπεδάφους της. Σημειώτεον ότι εντός του θαλασίου υπεδάφους δυνατόν να περικλείωνται πλιν των υδρογονανθράκων

Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) – Κύπρος και Τουρκία



Του **ΛΑΜΠΗ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ**

και διάφορα μέταλλα ως μαγγάνιον, χαλκός, χρυσός, νίκελ, κοβάλτιον, αλουμίνιον, σίδηρος κ.α. Ως αποτέλεσμα της ως άνω επισήμου αποφάσεως και Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών δια το Δίκαιον της Θαλάσσης η Κύπρος έχει παν διεθνώς αποδεκτόν δικαίωμα να θεωρή τον χώρον ή την Ζώνην την επεκτεινομένην πέραν των ακτών της μέχρι 370 χλμ. ως ανήκουσαν αποκλειστικώς εις αυτήν και υποκειμένην εις την απόλυτον κυριαρχίαν της προς εκμετάλλευσιν του εμπειρομένου θαλασίου και υπεδάφου πλούτου του ΑΟΖ.

Ως εν χαρακτηριστικόν παράδειγμα δύνανται να αναφερθεί μια μικροτάτη νήσος μεγέθους μόλις 2 τετρ. χλμ. Ονόματι Clipperton, που κάποιον Ατλαντες λόγω του μικροτάτου μεγέθους της ούτε καν σημειώνουσιν. Η μικροσκοπική αυτή νησίς ευρίσκεται εις την Ειρηνικόν εις τα ανοικτά του Μεξικού και ανήκει εις την Γαλλίαν. Αυτή όμως η μικροτάτη νήσος των 2 τετρ. χλμ. δίδει εις την Γαλλίαν εν εκμεταλλεύσιμον εκτόπισμα ΑΟΖ εκ 400.000 τετρ. χλμ! Επομένως και το Καστελλόριζον της Ελλάδος και η Κύπρος, η τελευταία ως ανεξάρτητον κράτος, έχουσι κάθε διεθνές

“ Ο θαλάσσιος χώρος μιας ΑΟΖ περιλαμβάνει πάσαν πανίδα και κλωρίδα ευρισκομένην εντός αυτής ”

δικαίον και δικαίωμα να κατέχωσι τον θαλάσιον χώρον της ΑΟΖ και να είναι τούτο και αποδεκτόν και σεβαστόν διεθνώς. Εκ των ανωτέρω είναι πλέον η φανερόν ότι η Τουρκία ευρίσκεται πλήρως εκτός Διεθνούς Δικαίου και Συμβάσεων, δηλ. ευρίσκεται εν πλήρει διεθνεί παρανομία επιδιώκουσα επεμβάσεις εις τους χώρους των Ελληνικών νήσων και της Κύπρου, ως και άλλων γειτονικών χώρων της.

Λαμβάνων τα ως άνω υπόψιν ο γράφων πιστεύει ότι είναι καιρός δια την Τουρκίαν να κάνη μίαν νέαν αντικειμενικήν ενδοσκοπήσιν όσον αφορά την χαραχθείσαν υπ'αυτής προ πολλών δεκαετιών και έκτοτε ακολουθηθείσαν πιστώσ υπ'αυτής εμπράκτως και εμπολέμως έναντι της Κύπρου εξωτερικήν πολιτικήν της, ήτοι της δια βιαίας και συστηματικής αποσπάσεως και σταδιακής ενσωματώσεως εις αυτήν του βορείου τμήματος της Κύπρου, ως αποτελούντος τούτο κατά τα τότε διαμορφωθέντα σχέδιά της, το παραγωγικότερον, ευφορώτερον, τουριστικώς ωραιότερον και στρατηγικώς σημαντικότερον δι'αυτήν μέρος της Νήσου μας, παρ' όλον, ως γνωστόν, ότι εις το Βόρειον Τμήμα της Κύπρου (Κερύνεια) το

ποσοστόν των τότε κατοικούντων **Τουρκοκυπρίων** ήτο πολύ ολιγώτερον, περίπου 16%, από άλλον ελεύθερον μέρος της νήσου, όπου τούτο έφθανε το 23% του πληθυσμού (Μέσος Όρος όλης της νήσου 18%).

Είναι ήδη καιρός, πιστεύω, οι Τούρκοι να επανεξετάσωσι τα αρχικά σχέδια των και να «ανακρούσωσι πρύμναν» εις την αρχικήν πολιτικήν των, την ακολουθουμένην μέχρι σήμερα, η οποία τους οδηγεί διαρκώς και περισσότερον εις αλληλοδιαδεχομένας ρήξεις και προστριβάς τόσον με το Διεθνές Δίκαιον και την διεθνή κοινότητα όσον και με την Ευρωπαϊκήν Ενωσην και το Ευρωπαϊκόν Δίκαιον. Εάν η Τουρκία επικεντρώση σήμερα την προσοχήν της εις μίαν αντικειμενικήν ενδοσκοπήσιν του πολιτικού της «γνώθι σαυτόν» και προβή εις αντικειμενικάς αναλύσεις των διαμορφωθέντων νέων σημερινών δεδομένων και καταστάσεων και εφ'όσον πράγματι, ως λέγει, κήδεται έστω και επ'ελάχιστον ειλικρινώς της τύχης και του μέλλοντος της **Τουρκοκυπριακής** κοινότητος, θα πρέπει άνευ καθυστερήσεως να κηρύξη εις μίαν αναστροφήν και πλήρη διαγραφήν (tabula rasa) της μέχρι σήμερα πολιτικής της και να καθοδηγήσιν τους Τουρκοκυπρίους εις μίαν λογικήν και έντιμον λύσιν με τους συνοίκους των Ελληνοκυπρίους προς όφελος και ευημερίαν των προστατευομένων της Τουρκοκυπρίων, αλλά και όλων των κατοίκων της Νήσου.

Δεν πρέπει οι Τούρκοι πολιτικοί να έχωσι πλέον ουδεμίαν ψευδαίσθησιν ως προς το ότι το μέλλον προδιαγράφεται πολύ ρόδινον δια το νόμιμον Κράτος της Κύπρου, το όποιον εξ ανάγκης ελέγχει σήμερα το ελεύθερον τμήμα της Νήσου. Θα πρέπει οι Τούρκοι να εύρωσι το θάρρος να αποδεχθώσι την θέσιν αυτήν, καθ' ό,τι λόγω της

ανευρέσεως του μεγάλου υποθαλασίου πλούτου εις το ελεύθερον μέρος της Κύπρου, μία συνέχισις της προ δεκαετιών χαραχθείσης πολιτικής των τους οδηγεί ολοταχώς και καθ' ευθείαν προς μίαν όλως δι' όλου χαμένην πλέον δι' αυτούς υπόθεσιν. Η ευημερία και το καλύτερον μέλλον δια τους Τουρκοκυπρίους ευρίσκεται μόνον εις την εξεύρεσιν μίας λογικής και δικαίας λύσεως του Κυπριακού και όχι εις την πολιτικήν των συνεχών αντιπαραθέσεων έναντι των Ελληνοκυπρίων προς υπαρπαγήν του βορείου τμήματος της Νήσου.

Δια δε την ιδίαν την Τουρκίαν η λύσις του προβλήματος θα σημαίνη πλείστα θετικά, ήτοι πολιτικήν νηνεμίαν και διαρκή ειρήνην εις την εξ αιτίας της δημιουργηθείσαν αναταραχήν εις την Ανατολικήν Μεσόγειον, ως επίσης και μεγάλην εξοικονόμησιν πόρων αφού δεν θα χρειάζεται να διατηρή δαπανηράς στρατιωτικές δυνάμεις εις μίαν ξένην χώραν κατακρατούσα και παραβιάζουσα έδαφος το όποιον δεν της ανήκει, πράγμα το όποιον την θέτει διαρκώς εις μειονεκτικήν θέσιν προσδίδον μάλιστα εις αυτήν πολύ προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ως αρπακτικής, επεκτατικής, βιαίας και βαναύσου χώρας, δηλ. χαρακτηρισμοί οι όποιοι εξεγείρουσι την διεθνή συνείδησιν και προδιαθέτουσιν όλους τους πολιτισμένους λαούς εναντίον της.

Η Τουρκία είναι καιρός πλέον να αντιληφθή ότι επιβάλλεται αλλαγή πολιτικής εκ μέρους της προς την κατεύθυνσιν της συνδιαλλαγής. Διότι έστω και εάν υποθέσιν τις, ότι ακολουθούσα την παρούσαν πολιτικήν της επιτύχει τελικώς την Διχοτόμησιν, η «νίκη» της αυτή θα είναι Πύρρειος και ο θησαυρός «άνθρακες». Ο μεγάλος θησαυρός είναι οι ... υδρογονάνθρακες! Δυστυχώς δι' αυτήν και τα αρχικά της σχέδια ο μεγάλος πλούτος της Κύπρου ευρίσκεται νοτίως της Νήσου υπό τον έλεγχο του νομίμου Κυπριακού Κράτους και το μέλλον και η ουσιαστική ευτυχία και ευημερία των Τουρκοκυπρίων έγκειται μόνον εις μίαν δικαίαν λύσιν και την συνύπαρξιν των με τους Ελληνοκυπρίους.

Καρναβάλια έχουμε και όλοι φορούν μια μάσκα. Ακόμα και οι Γερμανοί. Αυτοί και αν φοράνε μάσκες. Μια ζωή οι Γερμανοί αλλάζουν μάσκες. Είτε αυτές είναι ναζιστικές και φρικιαστικές μάσκες αερίων, είτε είναι οικονομικές και πολιτικές. Ναι, τώρα ομολόγησαν το κόζι! Τα λεφτά που θα δίνονταν στην Ελλάδα ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και η Μέρκελ αποφάσισαν να τα δώσουν στον Σαρκοζί για να διασωθούν οι γαλλικές τράπεζες και να βοηθηθεί ο παρακοιμώμενός τους να ξανακερδίσει τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Αφερίμ μεσιέ Σαρκοζί με την Ελληνοεβραία μάνα και την πολλή αγάπη σου για την Ελλάδα. Μερσί μποκού μεσιέ! Απορώ τελικά πότε θα καταπιαστεί στα σοβαρά και η κα Μπρούνι με όλα αυτά τα σφικταγκαλιάσματα και τα ματσοφιλήματα Σαρκοζί και Μέρκελ. Αν νομίζουν αυτοί οι δύο, ότι οι λαοί δεν έχουν μάτια να βλέπουν και αφτιά να ακούνε, πλανώνται. Ο «αλουπός εκώνετον τζιαι η νουρά του εφάινετον» λέμε εδώ στην Κύπρο. Και δεν θα μας ενδιέφερε οποιαδήποτε

Τους έπεσε η μάσκα



Του Δρα **ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΛΙΩΤΗ**

ειδική σχέση μπορεί να έχουν Σαρκοζί και Μέρκελ αν για τα κουσούρια τους δεν υπέφερε ένας ολόκληρος λαός. Ο ελληνικός λαός! Να τα θυμούνται όμως όλα αυτά και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί γιατί κάποτε θα έρθει η μέρα που θα καταλάβουν το λάθος και την προδοσία

“ Να γνωρίζουν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί πως κάποτε θα έρθει η μέρα που θα καταλάβουν το λάθος και την προδοσία τους σε βάρος της Ελλάδας και θα κλάψουν πικρά ”

τους σε βάρος της Ελλάδας και θα κλάψουν πικρά. Οι λαοί τους σύντομα θα απονεύμουν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Σαρκοζί και τη Μέρκελ! Αφού εξαθλίωσαν τον ελληνικό λαό μέσω «Σιέμενς και πουλώντας στην Ελλάδα υποβρύχια που έγερναν στη

μια μεριά και αφού δωροδόκωσαν τη μισή ελληνική Βουλή για να πωλήσουν οι της Σιέμενς τα ηλεκτρονικά τους, αφού καταλήπτεψαν το ελληνικό δημόσιο, πουλώντας τους όλες τις εξαρτήσεις της Ολυμπιάδας του 2004, τώρα έρχονται και σαν ο τελευταίος νταβατζής ζητούν και τα ρέστα.

Ο Μίκης Θεοδωράκης με την τελευταία του επιστολή προς την παγκόσμια κοινή γυνήν απογυμνώνει μια ανήθικη Γερμανία που δεν διαφέρει και πολύ από τη Γερμανία που πολέμησε με το όπλα στο χέρι και που τον καταδίκασε σε θάνατο αφού τον βασάνισε άγρια στα κρατητήρια της Καισαριανής. Τώρα το ίδιο κάνει ο συνταγματάρχης Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας. Αυτό το μίσος, αυτό το πάθος που εκδηλώνει τελευταία ο Σόιμπλε εναντίον της χώρας που γέννησε ακόμα και το όνομα Ευρώπη, δεν μπορεί να εξηγηθεί. Δεν γνωρίζω αν ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

υπνρέτησε στον γερμανικό στρατό κατοχής στην Ελλάδα, αλλά από την εμφάνισή του δεν θα με εξέπληττε. Έχει κάτι το αταβιστικό που φοβίζει στην έκφρασή του ο Γερμανός υπερυπουργός Οικονομίας της Ευρώπης. Ενσαρκώνει το χιτλερικό μίσος.

Εγώ θα του υπενθυμίσω πως τον υπερυπουργό Εξωτερικών της Αυστρο-Ουγκρικής Αυτοκρατορίας που οδήγησε τον Ναπολέοντα στην ήττα του Βατερλό, τελικά τον ανέτρεψαν οι Έλληνες με την Επανάσταση του 1821. Ο Μίκης Θεοδωράκης ζήτησε από όλους τους Έλληνες να επαναστατήσουμε. Από σήμερα είμαστε και εμείς εδώ στην Κύπρο μέρος της Ελληνικής Επανάστασης που θα ανατρέψει τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και τη γερμανική καταπίεση σε βάρος της Ελλάδος και της Ευρώπης. Δεν τον λογαριάζουμε και δεν τον υπολογίζουμε γιατί «φουρτούνες τέτοιες περάσαμε πολλές». Αυτό να το βάλει καλά στο νου του ο υπουργός με το παραμορφωμένο από το μίσος σε βάρος των Ελλήνων πρόσωπο.