



Σειρά συναντήσεων του ΔΗΣΥ με Σογιέρ, Έρογλου και Ταλάτ

Διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία η ζητούμενη λύση

ΣΕΙΡΑ συναντήσεων με εκπροσώπους της τουρκοκυπριακής κοινότητας έχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Χθες η ηγεσία είχε συνάντηση στην Πινδάρου με το Φερντί Σογιέρ, ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, σήμερα θα έχει συνάντηση με τον Ντερβίς Έρογλου στα κατεχόμενα και την Κυριακή στο Λονδίνο ο Νίκος Αναστασιάδης θα παρακαθίσει σε πρόγευμα εργασίας με τον Ταλάτ.

ΔΗΣΥ και ΡΤΚ επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους για λύση του Κυπριακού που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κυπριακού λαού και να βασίζεται στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως αυτή έχει καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη, με μια διεθνή προσωπικότητα, μια κυριαρχία, μια υπηκοότητα.

Μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι οι αντιπροσωπείες των δυο κομμάτων συμφώνησαν όπως συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους ηγέτες των δυο κοινοτήτων και να τους ενθαρρύνουν να εργαστούν ακόμα πιο σκληρά ώστε το συντομότερο να εξευρεθεί μια λύση. Ο Ν. Αναστασιάδης σημείωσε ότι το κόμμα του στηρίζει την εντατικοποίηση του διαλόγου που θα δώσει την ευκαιρία να διαφανούν οι προοπτικές για λύση του

Κυπριακού.

Ο Φερντί Σογιέρ ανέφερε ότι το κόμμα του στηρίζει λύση στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Το ΡΤΚ επανέλαβε θέλει λύση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατόν, αλλά σε σχέση με τις πληροφορίες για εντατικοποίηση του διαλόγου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί αφού ενημερωθεί για τις εξελίξεις και αφού τις αξιολογήσει.

Στήριξη προς τους δύο ηγέτες

Ο κ. Σογιέρ εξέφρασε την πεποίθηση οι «εκλογές» στα κατεχόμενα τον Απρίλιο του 2010 να μην επηρεάσουν τη διαδικασία των απευθείας συνομιλιών. Υπέδειξε ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην εξεύρεση λύσης πριν από τη διαδικασία του Απριλίου και θύμιζε ως καλό παράδειγμα πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν όταν διεξήχθησαν εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σε παρέμβασή του ο Ν. Αναστασιάδης εξέφρασε την άποψη ότι οι λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα είναι ένα ορόσημο που δεν μπορεί παρά να ληφθεί υπόψη. Διευκρίνισε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εξαντλούνται τα χρονικά περιθώρια μέσα σε χρονοδιαγράμματα σε σχέση με κάποια γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.