

DE PROFUNDIS

Του
Γιάγκου
Μικελλίδη



Η άνοιξη της Βόρειας Κύπρου

Από το παράθυρο του αυτοκινήτου κοιτούσα τα νέα κτήρια, τα νέα showrooms, τη γενική αναβάθμιση που γινόταν στα κατεχόμενα απ' άκρου εις άκρον και προσπαθούσα να καταλάβω το γιατί, πώς ξαφνικά ολόκληρη η Βόρεια Κύπρος άνηψε. Θα ήταν αστέιο να πιστέψει κανείς ότι η άνηψη οφείλεται στους πεντακόσιους κουμαρτζήδες που παίζουν κάθε νύχτα στα καζίνα της Βόρειας Κύπρου, ούτε στους άλλους χίλιους που παντζίαι τρων σουβλάκια στα εστιατόρια των κατεχομένων. Ούτε στις πέντε χιλιάδες που έρχονται κάθε μέρα ποδά στα κτίσματα.

Σε τέσσερα χρόνια η Βόρεια Κύπρος άνηψε. Έσασαν τα σπιθκια, εγόρασαν αυτοκίνητα, έκοψαν τα χόρτα, έκαμαν κήπους, διακόσμησαν τα roundabouts και γενικά αναβάθμισαν τη χώρα. Και ξαφνικά μου ήρθε στο νου το 74 και σκέφτηκα ότι το ίδιο έγινε στη Νότια Κύπρο από το 74 μέχρι το 80. Το ίδιο άλμα το οποίο έκαμαν οι Νότιοι Κύπριοι από το 74 μέχρι το 80 το έκαμαν οι Βόρειοι Κύπριοι μαζί με τους Τούρκους έποικους από το 2004 μέχρι το 2008 κι αυτό δεν οφείλεται στους κουμαρτζήδες ούτε στους κτιστάδες αλλά στη ζωτικότητα και στη δημιουργικότητα των κατοίκων της Βόρειας Κύπρου, Τουρκοκυπρίων και εποίκων. Οι άνθρωποι δουλεύουν σαν τους σιύλους τζιαι Σάββατα τζιαι Κυριακές. Τώρα αρκέψαν κατόπιν άνωθεν εντολής να κλείουν τα μαγαζιά τις Κυριακές. Μέχρι πριν δύο μήνες θεωρούσαν την Κυριακή σαν εργάσιμη μέρα. Κι ενώ οι ρεμπασκέδες απ' εδώ στη Νότια Κύπρο θέλουν να σχολάνουν η ώρα θικίό τζιαι βαδώνουν



τα την Παρασκευή το δείλι τζιαι για να βρεις άνθρωπο να δουλέψει Σάββατοκύριακο πρέπει ν' άψεις τζερί, ποτζέ δουλεύουν με μεροκάματα πείνας, εικοσιτετράωρα. Καμιά 80αρκά χιλιάδες Τουρκοκύπριοι και τουλάχιστον 250 χιλιάδες έποικοι αγωνίζονται να βκουν που τη μιζέρια αποκτώνωσης και υποδούλωσης μιας ζωής και να προσφέρουν

ένα καλύτερο μέλλον στους εαυτούς τους και στα παιδιά τους. Είναι ένας νέος κόσμος γεμάτος νέους ανθρώπους που αγωνίζεται για την πρόοδο και την επιβίωση. Πιστεύω ότι η μητέρα Τουρκία, εν αντιθέσει με τη μητέρα Ελλάδα που δεν φακκά πένα, πλερώνει σε cash τον αγλέορα γι' αυτή την ανάπτυξη. Ο χώρος έχει γεμίσει πανεπιστήμια,

σχολεία, μαθητές που διαβάζουν, ενώ απ' εδώ τα σχολεία σχεδόν ετοιμάζονται να κλείσουν λόγω αχρηστίας. Οι δάσκαλοι ποτζέ αποτελούν το πιο μαχητικό τμήμα του λαού ενώ απ' εδώ έχουν καταντήσει σχεδόν παράσιτα. Παραδέχομαι ότι οι συνθήκες τους είναι αντίξοες τζιαι ότι ζουν σ' ένα δικτατορικό στρατιωτικό καθεστώς αλλά αυτή

τη στιγμή οπωσδήποτε η κατάσταση είναι καλύτερη απ' ό,τι ήταν πριν δέκα χρόνια. Δυστυχώς, υπάρχει ακμή και παρακμή και εν αντιθέσει με μας οι Βόρειοι γείτονές μας ευρίσκονται σε περίοδο ακμής, στην περίοδο εκείνη που βλέπεις το φως και νομίζει ότι μπορείς να το φτάσεις. Σε μια περίοδο που έχεις όραμα και αγωνίζεσαι γι' αυτό, ενώ

εμείς ζούμε σε μια περίοδο διαφθοράς, απάτης, έλλειψης οράματος και ηθικού εκπεσμού.

Ο Ταλάτ δεν είναι καμιά διάνοια ούτε είναι Κεμάλ Ατατούρκ αλλά θα τα καταφέρει όπως τα κατάφερε ο Κυπριανού το 80, ο οποίος δεν ήταν Βενιζέλος, διότι ο λαός χαρακτηρίζεται από ζωτικότητα και ανεξαρτήτως ηγετών αναπτύσσεται. Αυτή πιστεύω είναι η αιτία του θαύματος το οποίο επιτελέστηκε στη Βόρεια Κύπρο την τελευταία πενταετία. Αφενός, ο Μπουγιούκανιτ, ο Ερντογάν και οι Τούρκοι δίνουν απλόχερα κι έχουν όραμα για τη Βόρεια Κύπρο εν αντιθέσει με τον μαμούχαλο Καραμανλή τζιαι τους καλαμαράδες οι οποίοι μας έχουν παντελώς γραμμένους. Αφετέρου, ο λαός της Βόρειας Κύπρου ευρίσκεται σε μια ανοδική πορεία δημιουργίας και οράματος εν αντιθέσει με τον λαό της Νότιας Κύπρου ο οποίος ευρίσκεται σε μια περίοδο παρακμής και ύφεσης. Λυπούμαι να σας πω, αγαπητοί μου αναγνώστες, ότι με την αποδοχή του σχεδίου Ανάν ίσως όλη η Κύπρος να περνούσε αυτή την περίοδο ακμής, αλλά δυστυχώς οι δυνάμεις του σκότους επικράτησαν και η Νότια Κύπρος έπεσε στα χέρια των κατασπλιάδων οι οποίοι την οδηγούν στην καταστροφή. Η παρθενογένεσης, μ' αυτά τα δεδομένα και παρόλες τις προσπάθειες του Χριστόφια, είναι προ των πυλών. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεφορτωθούμε τους παράφρονες οι οποίοι μας οδήγησαν στην καταστροφή. Παράφρονες εννοώ το παλιό κατεστημένο του Μακαρίου και των προσκειμένων του κλεφταράδων, οι οποίοι στραγγαλίζουν αυτή τη στιγμή τη Νότια Κύπρο.

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ

Ο εθνάρχης της δίψας

Σήμερα αποφάσισα να Ξυπνήσω από τα βαθιά χαράματα, για να σπηθώ στο περίπτερο της γειτονιάς μου αναμένοντας τις εφημερίδες. Ο Τάσος έδωσε την "πρώτη" του συνέντευξη, όπως διαφημίζεται (την πρώτη την έδωσε στον Τ. Τέλογλου στον ΣΚΑΪ για τα χαμένα λεφτά των Σέρβων). Αδημονώ να μάθω τι έχει να πει που μας άφησε να διψάσουμε. Μήπως συνέπραξε ο Θεός με τους Φερκόιγκεν και Ανάν για να μας τιμωρήσουν για το "όχι" στο δημοψήφισμα; Άλλωστε, είναι η μοναδική επαναλαμβανόμενη δικαιολογία σαν φάρμακο για "πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν". Για τη νόσο, δεν είμαι και πολύ σίγουρος.

Δεν αντιλαμβάνομαι αυτό τον τσαμπουκά των Παφίων να θέλουν 24ωρη παροχή νερού όταν η υπόλοιπη Κύπρος διψάει. Έχουν, λένε, επάρκεια. Και τι σημαίνει αυτό; Αν αύριο η Λευκωσία έχει επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος, θα πρέπει να ηλεκτροδοτείται αδιαφορώντας για το αν οι υπόλοιπες πόλεις είναι στο σκοτάδι; Καλό θα ήταν η Κυβέρνηση να αρχίσει τη μεταφορά νερού με βυτιοφόρα από την Πάφο στις πόλεις που διψάνε, ώστε να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός.

Είναι αντιληπτό ότι δεν υπάρχει νερό. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω, είναι πού βρί-

σκουν νερό και γεμίζουν όλα τα σπίατα τα νεπόζιτά τους με βυτιοφόρα. Αν εκμεταλλεύονται δικές τους πηγές, μήπως λόγω της έκτακτης ανάγκης η Κυβέρνηση θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο επίταξής τους, έτσι ώστε να σταματήσει και η εκμετάλλευση των πολιτών που πληρώνουν το νερό για χρυσάφι;

Ουάου!!! Υπάρχουν και Κύπριοι εμπλεκόμενοι στην κομπίνα με τα πολυτελή αυτοκίνητα. Όταν όμως τα έγγραφε ο "Π", οι πάντες έδιναν διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Μα καλά, ήθελε πολύ μυαλό για να καταλάβει κάποιος ότι δεν ήταν δυνατόν να γεμίσει η Κύπρος κλεμμένα αυτο-

κίνητα των 100.000 ευρώ, χωρίς να έχει χέρι κανένας υπήκοος της νήσου των Αγίων; Βεβαίως το παραμύθι το επαναλάμβαναν καθημερινώς και όλα τα "σοβαρά" έντυπα που ξαφνικά ανακάλυψαν την ταχινόπια.

Αν και η στήλη δεν συνθίζει τα κουίζ, σίμερα θα κάνει εξαίρεση. Ποιου πολιτικού ανδρός ο αδελφός κυκλοφορεί με υπερπολυτελή κλεμμένη λιμουζίνα, την οποία όμως έχει εγγράψει στο όνομα κάποιου άσχετου; Σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, καθώς όταν κάποιος έχει στο αίμα του την απάτη, φαίνεται πως δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.