

της 22ας Μαΐου

θούμε και στην ειλικρίνεια των προθέσεων που έχει και φαίνεται ότι έχει, ο Πρόεδρος Χριστόφιας.

Το τραγελαφικό είναι ότι την ίδια ώρα που η στήριξη του Προέδρου και η αναγνώριση της προσπάθειάς του από το εξωτερικό είναι σαφώς πιο αναβαθμισμένη και ξεκάθαρη, στην Κύπρο η ενόπια και η ισχύς του εσωτερικού μετώπου συνήθως θυσιάζεται στο βωμό της μικροκομματικής σκοπιμότητας.

Λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που έπληξε όλα τα κράτη, η αντιπολίτευση βρήκε πρόσφορο έδαφος, θέτοντας στην προμετωπίδα της προεκλογικής εκστρατείας τα θέματα οικονομίας και ανεργίας. Πώς απαντά το ΑΚΕΛ σ' αυτή την προσπάθεια και ποια επιχειρήματα αντιπαραβάλλει;

Οι ενέργειες της κυβέρνησης Χριστόφια για την οικονομία στηρίζονται σε σωστή στρατηγική και χαρακτηρίζονται από ισορροπημένη και κοινωνικά σωστή φιλοσοφία.

Πολύ ωστόσο η κυβέρνηση δεν υποθετεί άκριτα και δεν προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα που δημιουργήσε η κρίση, με τις ίδιες συνταγές που χρησιμοποιούν για χρόνια αυτοί που οδήγησαν την παγκόσμια οικονομία εδώ που την οδήγησαν. Ψύχραιμα και σταθερά η κυβέρνηση έχει διοχετεύσει σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη, εφαρμόζοντας μια στρατηγική που λέει ότι η έξοδος από την κρίση δεν θα γίνει με την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του λαού. Οσον αφορά τα δημοσιονομικά, εφάρμοσε μια πολιτική αυστηρής περιοριστικής και καναλιτικής δαπάνης του κράτους, μείωσε δραστηκτά τα μη παραγωγικά έξοδα και περιορίσε σημαντικά τον αριθμό των κρατικών υπαλλήλων.

Επεδίωξε σταθερά να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα κύρια μέσα από επιβάρυνση όχι των απλών ανθρώπων και των εργαζομένων, αλλά των προνομιούχων και των ισχυρών.

Δυστυχώς τα αστικά κόμματα, θέλοντας να προστατεύσουν τα μεγάλα συμφέροντα και κέρδη, φέρνουν συνέχεια προσκόμματα, εμπόδια και νομοσχέδια που επιβαρύνουν τους ισχυρούς να προωθηθούν και να ψηφιστούν. Η αλήθεια είναι ότι, ενώ στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες η κρίση αποτελεί για τις κυβερνήσεις πρόκληση για πολύ σκληρές επιθέσεις σε βάρος του λαού και των εργαζομένων, στην Κύπρο η κυβέρνηση αναζητεί και βρίσκει λύσεις που όχι μόνο δεν συρρικνώνουν δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις τα ενισχύουν, π.χ. αύξηση τις χαμηλές συντάξεις, αύξηση στους κατώτατους μισθούς με ρυθμούς υψηλότερους από τον πληθωρισμό, αύξηση στις χορηγίες των αναπήρων, πακέτο για φοιτητικές χορηγίες και τώρα ένα πακέτο 24 εκατομμυρίων για πρόβλεψη αντισταθμιστικά μέτρα.

Αν θα και υπόλοιπα κόμματα εκτός του

ΑΚΕΛ, βοηθούσαν έστω και λίγο ο' αυτήν την προσπάθεια και δεν προστάτευαν με τόσο απροκάλυπτο τρόπο τους επιχειρηματίες, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι ακόμη καλύτερα για την οικονομία και την κοινωνία. Η ανεργία είναι η πιο απαίσιος έκφραση της οικονομικής κρίσης. Η θεραπεία της συνδέεται σίγουρα με το ξεπέρασμα της ύφεσης και την επάνοδο της οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης ικανούς να απορροφήσουν αυτήν την ανεργία. Η διοχέτευση πόρων σε έργα ανάπτυξης, η προσπάθεια να παραμείνει ο κρατικός προϋπολογισμός έντονα αναπτυξιακός παρά τη σοβαρή μείωση των κρατικών εσόδων, είναι πολιτική που σίγουρα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Η διοχέτευση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σε προγράμματα για αντιμετώπιση της ανεργίας, είτε με τη μορφή επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις που προλαμβάνουν ανέργους, είτε με την παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης αντί της απόλυσης, έχουν επίσης συμβάλει στην απάμβλυνση του προβλήματος. Παρ' όλα τα μέτρα η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την Κύπρο. Ένα σημαντικό θέμα είναι η στάση των εργοδοτών. Την ώρα που δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας είναι φανερό ότι πολλοί επιδιώκουν να τις συμπληρώνουν με φτηνή εργατική δύναμη από το εξωτερικό.

Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε περισσότερη ανεργία, αλλά και στην υποκαμψη των συλλογικών συμβάσεων και σε φαινόμενα επιστροφής στον εργασιακό Μεσαίωνα.

Πολύ ορθά η κυβέρνηση απεφάσισε να εντείνει τους ελέγχους για πάταξη της αδήλωτης εργασίας και να επιβάλει σε όσους εργολήπτες αναλαμβάνουν έργα του δημοσίου να τηρούν τις συλλογικές συμβάσεις για όλους τους εργοδοτούμενους. Η διασφάλιση ότι όλοι όσοι εργάζονται νόμιμα στην Κύπρο, θα εργάζονται με τους ίδιους όρους και ωφελήματα είναι και ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να σταματήσει η εκμετάλλευση της φτηνής εργασίας και οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται να καλύπτονται από Κύπριους άνεργους με κριτήριο τα προσόντα και όχι το κατά πόσον είναι διατεθειμένοι να δεχτούν την εκμετάλλευση και τον εξευτελισμό.

Κατέρχεστε ως υποψήφιος βουλευτής στη Λάρνακα, μια πόλη που αντιμετωπίζει έντονα το πρόβλημα της μετανάστευσης. Τελευταία έγινε αντικείμενο λαϊκοστικής προσέγγισης από ορισμένους βουλευτές της αντιπολίτευσης και με τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούν όχι μόνο δεν βοηθούν στην αντιμετώπισή του, αλλά υποβάλλουν την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Ποια είναι η προσέγγιση και η αντιμετώπιση από το ΑΚΕΛ;

Το πρόβλημα της μετανάστευσης δεν είναι

«Ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί ισοπεδωτικά την κυβέρνηση για ατομία και απραξία, κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει προσκόμματα στην υλοποίηση των πολιτικών της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης»

ούτε σημερινό ούτε βέβαια μόνο κυπριακό. Στην Κύπρο εμφανίστηκε σε οξυμένη μορφή την τελευταία δεκαετία, χωρίς δυστυχώς να υπάρχουν για πολλά χρόνια συγκροτημένη και συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική. Σήμερα υπάρχει μεταναστευτική πολιτική, που είναι και συγκροτημένη και ολοκληρωμένη. Αν κάποιος κοιτάξει τα στοιχεία και τους αριθμούς και αν κατ' ελάχιστο έχει το τεκμήριο της αντικειμενικότητας, τότε εύκολα μπορεί να το διακρίνει ότι ο αριθμός των αιτητών ασύλου από 11.500 το 2005 σήμερα δεν ξεπερνά τις 1.400. Από τη γραμμή ανταπάραξης ενώ το 2008 είχαν εισέλθει παράνομα 5.200 άτομα, το 2010 μετέωθηκαν σε 1857. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πλέον σχεδιασμός για ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην κυπριακή κοινωνία, για ένταξη στην εργασία και απεξάρτηση από επιδόματα και για δημιουργία χώρων υποδοχής ώστε να περιοριστούν και τα επιδόματα όσων είναι δυνατό. Ο υπουργός Εσωτερικών πρωτοστατεί στα πλαίσια της Ε.Ε. ώστε να δημιουργηθεί ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου και να ισχύσει πιο αποτελεσματικά η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών της Ε.Ε. και στο θέμα της μετανάστευσης.

Τα όποια προβλήματα είχαν δημιουργηθεί στη Λάρνακα από τη συσσώρευση πολιτικών προσφύγων, με την πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών φαίνεται να ξεπερνιούνται. Ηδη ξεκίνησε η διασπορά για να καταμετρηθεί ο όγκος τους που ισορροπημένα σε όλη την Κύπρο, ώστε να έχουν και οι ίδιοι καλύτερες ευκαιρίες εργοδοσίας και αφομοίωσης.

Πώς σχολιάζετε την κριτική κάποιων βουλευτών της επαρχίας και όχι μόνο, στα επιδόματα που δίνονται από την κυβέρνηση στους μετανάστες τη στιγμή που οι ίδιοι ψήφισαν τα εν λόγω δικαιώματα;

Εχετε δίκαιο ότι κάποιος πολιτικός παράγοντες στην επαρχία Λάρνακας θεώρησαν ότι είναι η ευκαιρία να δημιουργήσουν πολιτικό κεφάλαιο, αξιοποιώντας αισθήματα και συναισθήματα που δημιουργούνται μέσα στους πολίτες λόγω της παρουσίας μεγάλου αριθμού μεταναστών. Μόνο λύπη και θυμώ μπορεί να δημιουργήσει σε κάθε προοδευτικό άνθρωπο αυτού του είδους η ανεύθυνη συμπεριφορά. Η προσπάθεια κάποιων να εκμεταλλευτούν ή ακόμα και να δημιουργήσουν κλίμα ξενοφοβίας, το οποίο όπως είναι γνωστό προσέλκυσε και το ενδιαφέρον γνωστών ακροδεξιών και φασιστικών οργανώσεων, είναι κατά την άποψή μου αξιοκατάκριτη. Η Λάρνακα δεν χρειάζεται αυτές τις συμπεριφορές. Χρειάζεται όμως σύμπνοια και ενόπια των φορέων της,

για να διεκδικήσει πιο αποτελεσματικά οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο.

Ορισμένα αναπτυξιακά προβλήματα που ανέκαθεν γνώριζε η Λάρνακα (Λιμάνι, μαρίνα, οδικό δίκτυο κ.α.) έδιναν την ευκαιρία σε ορισμένους να χαρακτηρίζουν την πόλη του Ζίνωνα ως το φτωχό συγγενί της πολιτείας. Πόσο οι βουλευτές του ΑΚΕΛ έχουν συμβάλει για την αντιμετώπισή αυτών των προβλημάτων;

Είναι πραγματικότητα ότι η Λάρνακα δεν είχε τη στήριξη και την προσοχή που εδικαιούτο. Σε πολλούς τομείς παραμελήθηκε διαχρονικά από τις κυβερνήσεις.

Τα τελευταία όμως χρόνια θεωρώ ότι έχουμε διαμορφώσει ένα σχέδιο, μια στρατηγική, ένα όραμα σε τελική ανάλυση το το πώς θέλουμε να εξελιχθεί η Λάρνακα του 21ου αιώνα. Και το πιο θετικό είναι το γεγονός ότι αυτό το όραμα είναι σε μεγάλο βαθμό προχοδομημένο και βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Με τη συμφωνία που αναμένουμε να υπογραφεί για το μεγάλο έργο του λιμανιού και της μαρίνας, καθώς και με την αναμενόμενη υπογραφή των συμβολαίων για την Πιλάε Πασιά, θα ξεκινήσει η υλοποίηση ενός τεράστιου έργου ανάπτυξης όλου του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας από τη Δεκέλεια μέχρι το αεροδρόμιο. Η αναμενόμενη απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών θα αναβαθμίσει σοβαρά την περιοχή μας και θα αναγεννήσει την τουριστική περιοχή.

Η ολοκλήρωση του έργου ανάπτυξης του ιστορικού κέντρου της πόλης, οι πλατείες που ολοκληρώνονται, οι πολυώροφοι χώροι στάθμευσης θα κάνουν το κέντρο της πόλης πιο λειτουργικό και ελκυστικό και την ποιότητα ζωής των Λαρνακικών καλύτερη.

Η ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος για να καλύψει όλες τις περιοχές, καθώς και των δρομολογημένων έργων που αφορούν την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν τα νερά της βροχής σε κάποιες περιοχές, είναι επίσης ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού για μια καθαρή πόλη με σύγχρονη οργάνωση και ποιοτικό περιβάλλον. Η συμβολή του ΑΚΕΛ, τόσο των βουλευτών του όσο και του Δημάρχου Λάρνακας και των υπολοίπων Τοπικών Αρχών της περιοχής, στη δρομολόγηση και την έναρξη υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού, είναι ασφαλώς αποφασιστική.

Μια Λάρνακα οργανωμένη, καθαρή, όμορφη και αναπτυγμένη, με υποδομή και έργα ανάπτυξης, σίγουρα θα είναι και πολύ πιο ελκυστική σε επενδύσεις, γεγονός που θα λειτουργήσει ευεργετικά για την οικονομία της πόλης και την ευημερία των κατοίκων της.

Αλληλεγγύη και συμπάρασταση στον αγώνα των Τ/κ

Ποιο κατά την άποψή σας είναι το μήνυμα που έστειλαν οι Τ/κ, αν και προέρχονται από ετερόκλητες δυνάμεις, στις πρόσφατες ογκώδεις διαμαρτυρίες τους κατά της Τουρκίας;

Οι ογκώδεις και μαχητικές κινητοποιήσεις των Τουρκοκυπρίων έχουν δυο βασικούς άξονες στους οποίους αναπτύσσονται. Πρώτος άξονας είναι η αντίδραση των εργαζομένων στα νεοφιλελεύθερα οικονομικά μέτρα που επιβάλλονται διαμέσου του καθεστώτος στα κατεχόμενα. Είναι όμως σε όλους γνωστό ότι πίσω από αυτά τα σκληρά και αντιλαϊκά μέτρα βρίσκεται η ίδια η Τουρκία. Όλοι γνωρίζουν ότι βασικός χρηματοδότης του λεγόμενου προϋπολογισμού στα κατεχόμενα είναι η Τουρκία και διαμέσου αυτής της οικονομικής συνεισφοράς καθορίζει και την οικονομική πολιτική του ψευδοκράτους. Επικεφαλής όλων αυτών των

κινητοποιήσεων είναι οι τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δεύτερος άξονας που είναι βέβαια συνδεδεμένος με το πρώτο, είναι η διαμαρτυρία της τ/κ κοινότητας η οποία αισθάνεται ότι χάνει την υπόστασή και την οντότητά της μέσα από μια πολιτική αφομοίωσης της κοινωνίας και της οικονομίας, από την Τουρκία. Οι αγώνες και οι κινητοποιήσεις αυτές, αναδεικνύουν ξεκάθαρα για ακόμα μια φορά την αλήθεια, ότι αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων των Τουρκοκυπρίων καθώς και η προστασία της οντότητας και της αυτονομίας τους, περνά μόνο μέσα από την επανένωση της πατρίδας μας και τη δίκαιη και μόνιμη λύση του Κυπριακού. Εμείς ως συμπατριώτες, ως Κύπριοι στεκόμαστε δίπλα τους. Εκφράζουμε αλληλεγγύη και συμπάρασταση σε έναν αγώνα που στο τέλος της ημέρας είναι και δικός μας.

