

Ο αλληλοσεβασμός στις παράδοσεις είναι η εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεσης ειρηνικής συνύπαρξης



## Τοπωνύμια και ειρηνική συνύπαρξη

**Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ** Βολκάν που εκδίδεται στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως αναδημοσιεύεται σε ελληνοκυπριακές εφημερίδες, φιλοδενεί δύλωση του αναπληρωτή προέδρου της υποεπιτροπής λαογραφίας της Τουρκοκυπριακής κοινότητας Μουσταφά Σερκεντζεκτί ότι θα πρέπει να επανέλθουν οι παλιές ονομασίες των χωριών, των οδών και των τοπωνυμίων και να φύγουν όσες εκ των υστέρων τις αντικατέστησαν.

Ο Μουσταφά Σερκεντζεκτί δίνει δύο διαστάσεις στη θέση του. Πρώτα μια πρακτική διάσταση. Λέγει ότι έτσι θα επιλυθεί το πρόβλημα των δυσκολιών που παρουσιάζονται στο κτηματολόγιο και πις νόμιμες, εννοείται, μεταβιβάσεις και άλλες κτηματολογικές πράξεις. Δεύτερο δίνει μια καθαρά πολιτική-πολιτιστική διάσταση. Είμαι Κύπριος, λέγει. Δεν ήλθα από την Κεντρική Ασία. Δεν έχω καμιά σχέση και δεσμό με την Ανατολία. Μην παίζετε, καταλήγει, με τον πολιτισμό μου.

Δεν μπορεί παρά ο καθένας να χαιρετίσει την τοποθέτηση του Μουσταφά Σερκεντζεκτί και να ανακτήσει την ελπίδα ότι τούτος ο τόπος μπορεί να επανενωθεί. Ο Μουσταφά Σερκεντζεκτί με τη δύλωσή του υπογραμμίζει ότι τα δοσμένα της εισβολής - κατοχής δεν είναι τετελεσμένα. Υπογραμμίζει ότι η νομιμότητα πρέπει ν' αποκατασταθεί.

Έστω σε τούτο το θέμα. Για να έχει όμως αξία η θέση αυτή θα πρέπει κι εμείς ανάλογα να συνεχίσουμε να χειριζόμαστε αντιστοίχως τις ονομασίες των χωριών, των πόλεων, των οδών, των τοπωνυμίων και ότι αποτελεί παράδοση συνολικά του νησιού μας, της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Να συνεχίσουμε να γράφουμε και να λέμε ενορία Ταπάκ-Χανέ, ενορία Ομεριέ, ενορία Νεπέτ-Χανέ, Τακτ-ελ-Καλέ και ό,τι άλλο έτσι ήταν και έτσι είναι. Μόνο έτσι θεμελιώνεις το δικαίωμα να απαιτείς ανάλογη συμπεριφορά από τους Τουρκοκυπρίους και μόνο έτσι στηρίζεις φωνές όπως του Σερκεντζεκτί. Μόνο έτσι διαφυλάσσεται η ενότητα του χώρου και μόνο έτσι διαφυλάσσεται η συνέχεια της παράδοσης και του πολιτισμού του τόπου μας.

Μόνον έτσι τα δοσμένα της βίας και της παρανομίας μπορούν να ανατραπούν ή να μη γίνουν τετελεσμένα. Τούτη η δύλωση του Σερκεντζεκτί έρχεται σε μια ώρα που μαζεύονται μέσα από το διαδίκτυο υπογραφές για να ξαναλειτουργήσει η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη ως εκκλησία. Την ώρα που ζητείται από την Τουρκία να ξαναλειτουργήσει η Σχολή της Χάλκης. Την ίδια όμως ώρα που κατάσχεται το οικοτροφείο της Πριγκίπου. Που βεβλώνονται τόποι λατρείας στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Και αυτές είναι οι διαφορές προσέγγισης

των Κυπρίων, Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, από την κατοχική δύναμη και την υποτελή της διοίκησης.

Ο αλληλοσεβασμός στις όποιες παράδοσεις των ανθρώπων, η προστασία των όποιων μνημείων που τους συνδέουν με τη δημιουργία και τη διαχρονική τους παρουσία είναι η εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεσης ειρηνικής συνύπαρξης στην πατρίδα γη. Και είναι εξίσου σπουδαία προϋπόθεση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές είναι οι αρχές και οι αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε και οικοδομείται η Ευρώπη. Αυτά τα μικρά και περιθωριακά για κάποιους, είναι που στεριώνουν την πίστη για ειρήνη στην Ε.Ε. στην περιοχή μας, στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, που ούτε μικρά ούτε περιθωριακά είναι.

Όσο λοιπόν έτσι θα προσεγγίζουμε τα θέματα πολιτισμού, με σεβασμό, τόσο πιο κοντά στην κοινωνία της συνύπαρξης θα πλησιάζουμε και τόσο πιο ανανεωμένη θα είναι η ελπίδα για ελευθερία, επανένωση και ειρήνη, που τόσο πολύ θέλουν οι άνθρωποι του τόπου μας, οι Ελληνοκύπριοι, οι Τουρκοκύπριοι, οι Μαρωνίτες, οι Λατίνοι, οι Αρμένιοι κι ο κάθε άλλος νόμιμος πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

\* Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ είναι πρώην υπουργός, υποψήφιος βουλευτής Λευκωσίας ΔΗΣΥ