

Οι προτάσεις μας είναι υλοποιήσιμες

Ο Σταύρος Μαλάς δεν είπε ποτέ μία φράση που να υπερβάλλει πάνω από τα πράγματα και αυτό προέρχεται από την πίστη του ότι οφείλουμε απέναντι στους πολίτες να είμαστε σοβαροί

Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

Ποιο το κλίμα για τον υποψήφιο για την προεδρία της Δημοκρατίας, Σταύρο Μαλά, δύο μίση μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές;

Αυτό που ανιχνεύω, από τις επαφές του υποψήφιου Προέδρου με τον κόσμο, αν πρόκειται για συγκεντρώσεις με τη συμμετοχή κυρίως ανθρώπων από το ΑΚΕΛ, την Αριστερά, είναι μια έντονη θέληση και πίστη, αυτή η υπόθεση να πάει πολύ καλά. Τολμώ να πω ότι σε κάποιους μπορεί να διακρίνω και μίαν ανησυχία. Αυτά τα θεωρώ θετικά. Γιατί δείχνουν ότι άρχισε να γρηγορεί η συνείδηση της Αριστεράς. Όταν πρόκειται για συγκεντρώσεις οι οποίες απευθύνονται σε άλλο ακροατήριο - φοιτητικό, επιστήμονες, ακροατήριο που υπερβαίνει το χώρο του ΑΚΕΛ - βλέπω και πάλι ότι ο Σταύρος Μαλάς στην προσωπική επαφή καταφέρνει και στέλλει το μήνυμα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί, θέλει, είναι συναινετικός, συνεργάσιμος, δεν λέει υπερβολές, δεν λαϊκίζει και στόχος του είναι, λαμβάνοντας την εξουσία, να εργαστεί με όλους για το κοινό καλό.

«Υπάρχουν πολιτικοί - και είναι και ο Γ. Λιλιήκας και ο Ν. Αναστασιάδης κατ' αυτή τη στιγμή πάνω στην ίδια πολιτική γραμμή - που απευθύνονται σε πολιτικό ακροατήριο μόνο αφού έχουν πρώτα διαβάσει τι λένε οι δημοσκοπήσεις για το συγκεκριμένο ακροατήριο που θέλουν να απευθυνθούν»

Αυτές οι εκλογές διεξάγονται σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον. Και για τους υποψηφίους για την προεδρία, τα εκλογικά επιτελεία και τις δυνάμεις που τους στηρίζουν, αλλά και για την κοινωνία την ίδια. Αυτή η πρόκληση πώς αντιμετωπίζεται;

Με ένα και μοναδικό τρόπο. Να καταφέρεις να έρθεις σε επαφή με τους πολίτες. Μεγάλη μάζα των πολιτών σε ακούει, σε παρακολουθεί από τα ΜΜΕ. Όμως, υπάρχει μια συνεχώς ογκούμενη ομάδα πολιτών η οποία θέλει να είναι, ή κάτω από κάποιες συνθήκες είναι, εκ των πραγμάτων αποκλεισμένη από τις εκλογικές εξελίξεις. Είτε γιατί δεν τους ενδιαφέρει είτε γιατί έχουν άλλα πιο σοβαρά προβλήματα να ασχοληθούν. Ο μόνος τρόπος να στείλεις το μήνυμά σου, είναι να πας εσύ κοντά τους. Και επιχειρούμε αυτό το πλάνο είτε με επισκέψεις στους χώρους δουλειάς είτε στα σπίτια τους. Οι πολίτες όταν ακούσουν και τους εξηγήσεις, όταν ακούσουν και τους αναλύσεις, όταν σε ρωτήσουν και απαντήσεις με τρόπο που δείχνει να κατανοείς τα προβλήματα και ότι σκέφτηκες τις πιθανές λύσεις, όταν κατανοείς ότι δεν λες υπερβολές και κούφια λόγια, είναι φυσιολογικό στο βαθμό που είναι έτοιμοι να ακούσουν, να σε προσεγγίσουν.

Το πρώτο που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι το αύριο και πώς θα το διέλθει...

Η οικονομική κατάσταση έπεσε σαν κατακλυσμός πάνω στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ο πολίτης δεν έχει καμιά υποχρέωση να αναλύει τις αιτίες που προκάλεσαν αυτό το κακό. Εκείνο που τον νοιάζει είναι αν έχει ψωμί στο σπίτι του, αν θα έχει θέρμανση το χειμώνα, αν θα μπορέσει να πληρώσει για την ανατροφή των παιδιών του. Εμείς έχουμε υποχρέωση να είμαστε σοβαροί απέναντί του, να μην δείχνουμε ότι απλά κατανοούμε τα προβλήματα, αλλά να τον προσεγγίζουμε με λύσεις οι οποίες είναι υλοποιήσιμες. Να μην περάσουμε στα φρούδα λόγια που δεν έχουν αποτέλεσμα. Η προ ημερών διαδίωξη των ωρομισθίων, είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Κι οφείλουμε να το πούμε. Όταν χάνει ο άλλος τη δουλειά του, δεν χάνει μόνο τα χρήματα για την επιβίωση, χάνει και την αξιοπρέπειά του. Κι έχουμε υποχρέωση να του βρούμε δουλειά. Εμείς αυτό που λέμε είναι πως με τη διακυβέρνηση Σταύρου Μαλά θα οργανώσουμε εργασίες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, με ποσό πενταπλάσιο από αυτό που δίναμε μέχρι τώρα ως κράτος. Αυτό θα αποδώσει, μαζί με ευρωπαϊκά κονδύλια, γύρω στα 200 εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα την εργασία τουλάχιστον δύο χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό το λέμε, το ξαναλέμε και πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μαζί με

ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ



Δύο μίση μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, ο Τάκης Χατζηγεωργίου μιλά για το κλίμα μέσα στο οποίο διανύει τον προεκλογικό του αγώνα ο υποψήφιος τον οποίο εκπροσωπεί και αναλύει το περιβάλλον μέσα στο οποίο διεξάγονται αυτές οι εκλογές.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι ο υποψήφιος Πρόεδρος, Σταύρος Μαλάς, πετυχαίνει να στείλει το μήνυμα ότι μπορεί, θέλει, είναι συναινετικός, συνεργάσιμος, δεν λέει υπερβολές, δεν λαϊκίζει και στόχος του είναι, λαμβάνοντας την εξουσία, να εργαστεί με όλους για το κοινό καλό.

Αυτό, για τον Τ. Χατζηγεωργίου είναι το ζητούμενο, γιατί οι προτάσεις των υποψηφίων για την προεδρία πρέπει να μπορούν να υλοποιηθούν. Κάτι που, όπως εξηγεί, λείπει από τις προτάσεις των Γ. Λιλιήκας και Ν. Αναστασιάδη...

όσα μπορεί να φέρει η υποδομή για την εξόρυξη φυσικού αερίου. Αρα, καλούμε τους Αριστερούς, καλούμε τους συντηρητικούς, καλούμε τους ανθρώπους της Κύπρου να ξέρουν ότι ξέρουμε τα προβλήματα, είμαστε ειλικρινείς στην ανάλυσή τους και οι προτάσεις μας είναι προτάσεις που μπορεί να υλοποιηθούν.

Μήπως αυτή η πραγματικότητα του πρωτόγνωρου περιβάλλοντος, κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα; Εννοεί περισσότερο την ανάπτυξη λαϊκίστικων, εντυπωσιοθηρικών και ανεδαφικών προτάσεων;

Οι προεκλογικές περιόδους πάντα προσφέρονταν για λαϊκισμού. Αυτή η προεκλογική περίοδος προσφέρεται ιδιαίτερα για λαϊκισμό. Ταυτόχρονα, προσφέρεται για ανάδειξη της σοβαρότητας των υποψηφίων. Ο Σταύρος Μαλάς δεν είπε ποτέ μία φράση που να υπερβάλλει πάνω από τα πράγματα. Αυτό μερικοί ίσως να το μεταφράζουν ως αδυναμία. Εντούτοις, όμως, προέρχεται από την πίστη του - και είμαι απόλυτα βέβαιος για αυτό - ότι οφείλουμε απέναντι στους πολίτες να είμαστε σοβαροί. Αυτό που θα λέμε να είναι υλοποιήσιμο, να μην υπερβάλλουμε, να μην πούμε κουβέντες που δεν εφαρμόζονται. Κόντρα στα λόγια τα παχιά. Υπάρχουν πολιτικοί που το κάνουν σήμερα, προεξάρχοντας, κατά την άποψή μου, του Γ. Λιλιήκας και του Ν. Αναστασιάδη. Η πρόταση, για παράδειγμα, του Γ. Λιλιήκας για το φυσικό αέριο όσες φορές κι αν εξηγηθεί, εξακολουθεί να την επαναλαμβάνει διότι νομίζει πως απευθύνεται σε ένα ακροατήριο που το θερμαίνει με αυτή την κουβέντα για πώληση ομολόγων, η οποία όμως δεν υλοποιείται. Γιατί απλούστατα οι διεθνείς επενδυτές δεν αξιολογούν θαλάσσια οικόπεδα με φυσικό αέριο κάτω από το 1/30 της αξίας τους εάν δεν υπάρξει επιβεβαιωτική γεώτρηση, τουλάχιστον. Αυτή η πρόταση συνιστά καθαρό ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας. Ο κ. Λιλιήκας κάνει ουσιαστικά αυτό που καταγγέλλει.

«Θύμα» αυτής της κατάστασης μήπως είναι και το

Κυπριακό; Τόσα χρόνια μονοπωλούσε τις πολιτικές συζητήσεις και την προεκλογική εκστρατεία των υποψηφίων για την προεδρία της Δημοκρατίας. Σήμερα η συζήτηση μετατοπίζεται στην οικονομία, λόγω ασφαλώς της κατάστασης...

Κανένας δεν μπορεί να επιβάλει ποια πληροφορία ενδιαφέρει τον πολίτη στην καθημερινότητά του. Και σήμερα, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν θα έχει δουλειά αύριο, αν θα μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του και τα δίδακτρα των παιδιών του. Αρα, εγώ δεν μέμφομαι κανέναν που συζητά ως πρώτο θέμα σήμερα το οικονομικό, γιατί αυτό δεν σημαίνει καθόλου ότι υποβαθμίζει ο Κύπριος την πίστη του στην ανάγκη να λυθεί το Κυπριακό. Το πρόβλημα που δείχνει σήμερα τα δόντια του είναι η οικονομία, φοβούμαι αύριο το πρόβλημα που θα τρίξει τα δόντια του θα είναι το Κυπριακό, όμως οφείλουμε να παρακολουθούμε τα πράγματα όπως τα έχουμε μπροστά μας. Εχω πει προ αρκετών χρόνων, ερωτηθείς για τα πιθανά προβλήματα που βλέπω και πιθανές συγκρούσεις Ε/κ και Τ/κ στην Κύπρο, πως κατά την άποψή μου οι επόμενες συγκρούσεις στην Κύπρο είναι μεταξύ Τ/κ και εποίκων και είναι μεταξύ Ε/κ και μεταναστών ή μεταξύ Ε/κ και Ε/κ. Το ίδιο έβλεπα να έρχεται και στην Ευρώπη, όπως και ήρθε. Οι συγκρούσεις είναι πλέον μέσα στις ίδιες τις κοινωνίες. Δεν είναι συγκρούσεις κρατών ή συγκρούσεις εθνών. Είναι συγκρούσεις διαφορετικών τάξεων και κουλτούρας μέσα στα ίδια τα τείχη μιας κοινωνίας. Είμαστε σ' αυτό το χρονικό σημείο αυτή την ώρα, όμως νομίζω ότι η πολιτική πρέπει να βάλει οπωσδήποτε μπροστά στον κόσμο τις θέσεις του καθενός και για το μεγάλο ζήτημα που αφορά το μέλλον του τόπου, το Κυπριακό. Οι θέσεις μας είναι γνωστές. Να μην αρχίσουμε τώρα εμείς οι ίδιοι να υποσκάπτουμε τις θέσεις, μετά την υπόσκαψή τους από την τουρκική πλευρά, λέγοντας κούφια λόγια για έναρξη συνομιλιών εκ του μηδενός ή λέγοντας πως θα πάμε σε άλλου τύπου λύσεις χαλαρότητας ή δεν ξέρω τι άλλο. Πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί, αν θέλουμε τουλάχιστον να συγκρατήσουμε αυτό που έχουμε, με οποιαδήποτε προοπτική μάς δίνει αυτό το συγκράτημα γύρω από αυτό που έχουμε.

Το γεγονός ότι το Κυπριακό "κούρασε", δεν σας ανησυχεί μήπως και ο κόσμος πει "ας δοκιμάσουμε και κάτι άλλο" που ίσως οδηγήσει σε λύση;

Μα ασφαλώς αυτό είναι πιθανόν. Και σε εποχές διαμαρτυρίας είναι εύκολο να κινηθεί μερίδα των ανθρώπων σε άλλες επιλογές, αφού ιδιαίτερα οι προσπάθειες μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν απέδωσαν. Αυτό δείχνει ότι αγνοούμε ποια είναι η κύρια αιτία της αποτυχίας. Η κύρια αιτία της αποτυχίας δεν είναι ότι ψάχναμε λύση η οποία δεν εφαρμόζεται. Κύρια αιτία της μη λύσης είναι το γεγονός ότι η Τουρκία δεν έδειξε πραγματική βούληση επίλυσης του Κυπριακού.

Υπάρχουν πολιτικοί - και είναι και ο Γ. Λιλιήκας και ο Ν. Αναστασιάδης κατ' αυτή τη στιγμή πάνω στην ίδια πολιτική γραμμή - που απευθύνονται σε πολιτικό ακροατήριο μόνο αφού έχουν πρώτα διαβάσει τι λένε οι δημοσκοπήσεις για το συγκεκριμένο ακροατήριο που θέλουν να απευθυνθούν. Αγνοείται δηλαδή από το τι τους λένε οι δημοσκοπήσεις ότι λέει ο κόσμος που προσεγγίζει τις απόψεις τους προκειμένου να διευρύνουν ή να θερμάνουν παραπάνω αυτή τη δεξαμενή. Τέτοιους πολιτικούς είδε η Κύπρος εκατοντάδες, την έβλαψαν ανεπανόρθωτα. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτού του τύπου οι πολιτικοί πρέπει επιτέλους να μην επιτραπεί να πάρουν λαϊκό έρεισμα.

Τα μηνύματα προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου είναι συχνά από μέρους του υποψήφιου Προέδρου, Σταύρου Μαλά, ο οποίος λέει ότι θα είναι άδικο για την ιστορία του τόπου αν αυτές οι δυνάμεις δεν βρεθούν μαζί. Αυτό, εν πρώτοις, καταδεικνύει μια βεβαιότητα ότι θα είναι στο δεύτερο γύρο. Ποιας αντίκρισης τυγχάνει αυτή η προσέγγιση;

Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο Σταύρος Μαλάς θα είναι δεύτερος με ουσιώδη διαφορά από τον τρίτο. Εμείς απευθυνόμαστε προς όλους τους πολίτες και ασφαλώς στους πολίτες που έχουν την προοδευτικότητα εκείνη που τους επιτρέπει να μας ακούσουν.

Απευθυνόμενοι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και θεωρώντας ότι είναι άλλες οι εκλογές του α' γύρου και άλλες του β' και ξέροντας ότι στον πρώτο γύρο οι πολίτες σε όλο τον κόσμο ψηφίζουν περισσότερο με το ένστικτο αλλά στο δεύτερο γύρο ψηφίζουν με τη λογική, θεωρούμε, ναι, ότι στο δεύτερο γύρο η λογική θα φέρει όλους αυτούς τους ανθρώπους στην υποστήριξη της υποψηφιότητας του Σταύρου Μαλά.