

Φυλακισμένοι στα λόγια μας

Για τον απλό πολίτη η φυλακή είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι ένας χώρος καταναγκαστικού περιορισμού αν διαπράξεις φόνο ή ληστεία κάτω από μερικές χιλιάδες ευρώ. Όσοι δεν δολοφονούν και επιπλέον κλέβουν πάνω από 5.000 ευρώ δεν κινδυνεύουν. Για τους πολιτικούς φυλακή είναι ο καθημερινός τους βίος, αφού δίκην σιδηρόφρακτης φυλακής υψώνονται τριγύρω τους οι λόγοι τους. Το φαινόμενο αυτό ευδοκιμεί κυρίως στο Κυπριακό, η δε παρομοίωση προέκυψε μετά από πρόσφατη συζήτηση που είχα με ανώτατο στέλεχος του κεντρικού χώρου: "Βλέπουμε σήμερα να υπάρχει ελπίδα στο Κυπριακό. Πώς όμως να μιλήσουμε για λύση ομοσπονδίας στον κόσμο μας όταν για δεκάδες χρόνια τον τρέφουμε πολιτικά με το σύνθημα 'τα σύνορα μας είναι στην Κερύνεια', του μιλούμε για ενιαία αμυντικά δόγματα, για λύση μέσα από τη διαμόρφωση ισχυρών συμμαχιών με άλλα κράτη κ.λπ."



Του **Διονύση Διονυσιού**

Κι όμως. Κάθε λογικός άνθρωπος βλέπει σήμερα μέσα από την απαξίωση των πολιτικών, της πολιτικής και συνεπακόλουθα της κατάρρευσης της χώρας μας ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ο κόσμος αναζητά ένα καινούργιο όραμα για τη χώρα. Ακουμπά τις ελπίδες του σε μια νέα αρχή που θα φέρει ξανά ευημερία και κυρίως θα εμπεδώσει οριστικά και αμετάκλητα την ειρήνη. Ο κόσμος εν ολίγοις είναι έτοιμος - πανέτοιμος θα έλεγα - να ακούσει νέες προτάσεις, όλοι δε όσοι είτε λίγο είτε πολύ είμαστε σε θέση να επηρεάζουμε την κοινή γνώμη, έχουμε υποχρέωση να αναλύσουμε τις νέες συνθήκες εξουπαρχής.

Βεβαίως αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, μιας και όλοι όσοι διατύπωσαν στο παρελθόν έντονες απόψεις τείνουν να ταυτίζουν τις θέσεις τους με αρχές. Δεν είμαι εναντίον όσων έχουν αρχές. Ωστόσο είναι επίσης παραδεκτό ότι είναι ευκολότερο να πολεμάς για τις αρχές σου παρά να ζεις σύμφωνα με αυτές. Τα παραδείγματα είναι πολλά:

■ Όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτικοί δηλώνουν δημοσίως ότι δεν έχουν πρόβλημα να συμβιώσουν



με τους Τουρκοκύπριους. Ελάχιστοι όμως έχουν πραγματικούς φίλους Τ/Κ ή έστω βρίσκονται μαζί τους για έναν καφέ.

■ Όλοι οι πολιτικοί αναγνωρίζουν την πολιτική ισότητα των Τ/Κ. Όταν όμως φτάσει η στιγμή να συζητήσουν σοβαρά τη λύση ομοσπονδίας, θέτουν θέμα πλειοψηφίας- μειοψηφίας και διατυπώνουν προτάσεις υπαγωγής των Τ/Κ στην πλειοψηφία των Ε/Κ

■ Όλοι δηλώνουν σεβασμό στη διαφορετικότητα αλλά στην πραγματικότητα θεωρούν τους μουσουλμάνους πολιτισμικά υποδεέστερους και κυρίως μη Ευρωπαίους.

Αναδρομή

Ακόμα και πολιτικοί που έχουν ξεκάθαρες απόψεις στο Κυπριακό, όπως ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Άντρος Κυπριανού, πολλές φορές εγκλωβίζονται σε δηλώσεις τις οποίες τελικά βρίσκουν

μπροστά τους. Την περίοδο 2003 - 2004 το ΑΚΕΛ επέλεξε να συμβαδίσει με τη ρητορική του Τάσσο Παπαδόπουλου λόγω συμμαχίας για τις προεδρικές. Είναι αλήθεια ότι και ο Τάσος Παπαδόπουλος έβαλε λίγο νερό στο κρασί του μέχρι να εκλεγεί. Όταν έφτασε όμως η κρίσιμη στιγμή της ψήφου, το ΑΚΕΛ και ο Δημήτρης Χριστόφιας βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στη ρητορική της ανάγκης για πολιτική συνύπαρξη με το ΔΗΚΟ. Τελικά αντί η ηγεσία του κόμματος να ηγηθεί των μελών του, τράπηκε σε άτακτο φυγή αναζητώντας όχι λύση αλλά τσιμέντο της λύσης στο μέλλον και άλλα φαιδρά. Το κόμμα που τράβηξε κουπί με τεράστιο κόστος να φέρει κοντά τις δύο κοινότητες βρέθηκε να πολεμά λυσοσάλεα τη λύση στο πλαίσιο της πολιτικής του επιβίωσης. Η επιλογή εκείνη ακόμα πληγώνει το ΑΚΕΛ και κυρίως την ίδια τη χώρα μας.

Δυστυχώς παρόμοια επιλογή φαίνεται να ακο-

Δεν είμαι εναντίον όσων έχουν αρχές. Ωστόσο είναι επίσης παραδεκτό ότι είναι ευκολότερο να πολεμάς για τις αρχές σου παρά να ζεις σύμφωνα με αυτές

λουθεί σήμερα και ο Νίκος Αναστασιάδης. Ο καθάρως λόγος του 2004 άρχισε να εμβολιάζεται με λεκτικούς συμβιβασμούς για να προσεγγίσει τον λόγο των φυλακισμένων στην ίδια τους τη ρητορική κομμάτων του Κέντρου. Ποιος είναι ο κίνδυνος εδώ; Να παρασυρθεί από μια ομάδα παλαίκομματικής λογικής πολιτικών που νομίζουν ότι διαθέτουν έρεισμα στον κόσμο και τελικά να χαθούμε όλοι ξανά στη μετάφραση.

Η πρόσφατη δημοσκόπηση της Metron Analysis έδειξε καθαρά ότι ένα ποσοστό γύρω στο 80% του κυπριακού λαού είναι έτοιμο να ακούσει ένα νέο λόγο στο Κυπριακό. Ο Νίκος Αναστασιάδης, παρότι επίσης παλαίκομματικός στον τρόπο διακυβέρνησής του, είναι ο μόνος που μπορεί να αρθρώσει αξιόπιστα ένα νεωτερικό λόγο στο Κυπριακό. Κι αυτό κυρίως γιατί το 2004 έδειξε ότι διαθέτει αποκλίνοσα πολιτική σκέψη. Εν ολίγοις το Κυπριακό είναι αυτό που τον εξέλεξε, έστω από σπόντα, στην προεδρία και θα τον κάνει πραγματικό ηγέτη στη συνέχεια αν το λύσει. Είμαι εξ εκείνων που πιστεύουν ότι διά της λύσης του Κυπριακού δεν θα λύσουμε μόνο τα οικονομικά μας προβλήματα. Διά της λύσης του Κυπριακού στο πλαίσιο της ΕΕ και εντός μιας νέας σύνθεσης πραγμάτων ίσως ανακαλύψουμε ξανά τις αρχές της δημοκρατίας. Τις οποίες χάσαμε το 1963 όταν έφυγαν οι Τ/Κ οι οποίοι είχαν ρυθμιστικό ρόλο στο κυπριακό Σύνταγμα. Κοιτάξτε όλοι γύρω σας και απαντήστε τίμια στο ερώτημα. Υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει να παλέψω εκτός από την επανένωση της χώρας μου;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μείωση Επιτοκίου Χορηγήσεων μέχρι και 0,50%
Μείωση Επιτοκίου Υπερμερίας μέχρι και 3%

Η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα νοικοκυριά και επιχειρήσεις πελάτες της, ανακοινώνει:

A. Μείωση επιτοκίων σε συμβάσεις δανείων και τρεχούμενων λογαριασμών με όριο παρατραβήγματος («οι Χορηγήσεις») ως ακολούθως:

α. Μείωση στο περιθώριο επιτοκίου σε Χορηγήσεις σε νόμισμα ευρώ (περιλαμβανομένων και Χορηγήσεων που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης)

Προς φυσικά πρόσωπα:

- Για Στεγαστικά Δάνεια - μείωση κατά 0,25% με προκύπτον ελάχιστο συνολικό επιτόκιο 4,00%.
- Για Ποιές Χορηγήσεις - μείωση κατά 0,50% με προκύπτον ελάχιστο συνολικό επιτόκιο 7,50%.

Προς νομικά πρόσωπα:

- Μείωση κατά 0,25% με προκύπτον ελάχιστο συνολικό επιτόκιο 6,25%.

Οι πιο πάνω μειώσεις θα υπολογισθούν με δεδομένα 31ης Οκτωβρίου 2013. Οι μειώσεις δεν θα εφαρμοστούν σε χορηγήσεις που έχουν τερματιστεί ή παρουσιάζουν καθυστέρηση πέραν των 45 ημερών ή αφορούν χορηγήσεις το επιτόκιο των οποίων συνδέεται με το επιτόκιο που παραχωρείται σε κατάσταση.

Οι μειώσεις θα ισχύουν από την 15η Νοεμβρίου 2013.

β. Μείωση στο επιτόκιο υπερμερίας επί των δόσεων σε καθυστέρηση και υπερβάσεων, για όλες τις χορηγήσεις:

- Για Στεγαστικά Δάνεια, μείωση κατά 3,00%.
- Για Ποιές Χορηγήσεις, μείωση κατά 2,00%.

Οι μειώσεις θα ισχύουν για την περίοδο 1η Νοεμβρίου 2013 μέχρι και 30η Ιανουαρίου 2014 και ενόσω η σύμβαση δεν θα έχει τερματιστεί.

B. Για όλες τις αναδιρθρώσεις Χορηγήσεων οι οποίες θα συναφθούν μεταξύ 23 Οκτωβρίου 2013 και 31 Ιανουαρίου 2014, η Τράπεζα δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αύξηση στο περιθώριο επιτοκίου που θα οδηγήσει το συνολικό επιτόκιο σε επίπεδο πέραν των επιτοκίων που αναφέρονται στην παράγραφο Αα πιο πάνω.

Λευκωσία 23 Οκτωβρίου 2013



800 11 800
24 ΩΡΕΣ
+357 22 575555
www.piraeusbank.com.cy