

ΠΟΛΙΤΗΣ

Με άποψη

Νοσεί βαριά η Δημόσια Υπηρεσία

Το ότι δεν πάει καλά η δημόσια υπηρεσία, αυτό δεν είναι καινούργιο. Ωστόσο οι υποθέσεις οι οποίες πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο με δημόσιους λειτουργούς, περιλαμβανομένων και μελών της αστυνομικής δύναμης θα πρέπει να προβληματίσουν όχι μόνο τους πολιτικούς προϊσταμένους των διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, αλλά και την ίδια τη συνδικαλιστική τους οργάνωση. Η ΠΑΣΥΔΥ, ως γνωστό, αντέδρασε και αμφισβήτησε την επιστημονική επάρκεια του βουλευτή Λεμεσού του ΑΚΕΛ Άριστου Αριστοτέλους για τη διενέργεια της πρόσφατης ποιοτικής έρευνας σε σχέση με τη δημόσια υπηρεσία. Ο ίδιος πάντως ο κ. Αριστοτέλους, χθες, είπε μεταξύ άλλων ότι «οι δημόσιες υπηρεσίες είναι καθρέφτης του πολιτισμού μας, της επάρκειάς μας ως πολιτείας, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις». Αυτό που δεν τόλμησε να πει ευθέως, είναι ότι ο καθρέφτης δείχνει ανεπάρκεια, η οποία ευλόγως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και εσκεμμένη. Οι χθεςινές αποκαλύψεις για χρηματισμό λειτουργών του Υπουργείου Γεωργίας, οι κατά περιόδους ιστορίες για διεφθαρμένους αστυνομικούς αλλά και οι πολλές άλλες υποθέσεις που τεκταινούνται εν κρυπτώ και παραβύστω (βλ. διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών, έκδοσης αδειών, προτεραιότητα εξυπηρέτησης πολιτών κλπ) συντηρούν στο ότι η δημόσια υπηρεσία πάσχει. Και πάσχει σοβαρά.

Φυσικά εκείνο που απέτυχε οικτρά είναι τα μέτρα προστασίας και κάθαρσης. Πέραν από την κλασική συνταγή της διενέργειας ερευνών και κόντρα ερευνών, οι οποίες δεν καταλήγουν πουθενά υπάρχει και η μόνιμη και διαχρονική αξιολόγηση των εξαιρέτων. Αλήθεια, ποιοι είναι τελικά οι ένοχοι για το σκάνδαλο των αφλατοξινών τον Ιούλιο του 2008; Ποιες είναι οι ποινές που τους επιβλήθηκαν; Τι απέγιναν κάποιες καταγγελίες για γιατρούς του δημοσίου που λειτουργούν τα απογεύματα και ιδιωτικά ιατρεία;

Η σαθρότητα λοιπόν που επικρατεί στη δημόσια υπηρεσία πρέπει να προβληματίσει σοβαρά. Η όλη διαδικασία που ακολουθείται για επιβολή πειθαρχικών ποινών είναι εντελώς αναχρονιστική αφού για να οδηγηθεί ένας λειτουργός σε απόλυση χρειάζεται να περάσει πρωτίστως από διάφορα άλλα στάδια (επίπληξη, αυστηρή επίπληξη, πειθαρχική μετάθεση, διακοπή ετήσιας προαύξησης, αναβολή ετήσιας προαύξησης, χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών μηνών, υποβιβασμός στη μισθοδοτική κλίμακα, υποβιβασμός σε κατώτερη θέση, αναγκαστική αφυπηρέτηση και καταληκτικά έρχεται η απόλυση). Επιτέλους ποιος μπορεί να παρέμβει και να προστατεύσει αν μη τι άλλο τους αρκετούς τίμιους δημοσίου υπαλλήλους;

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ



Φώτης Φωτίου
Εκπρόσωπος ΔΗΚΟ

«Στην ψεσινή συνεδρία δεν τέθηκε από κανένα μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου θέμα αποχώρησης του ΔΗΚΟ από την Κυβέρνηση». Ποιος αφήνει την πίτα που το μέλι; Αμα λείπει το μέλι, μάλιστα!



Χρυσόστομος Β'
Αρχιεπίσκοπος

«Θυμηθείτε ότι δεν χρειάζονται τα πάντα για να απολαύσετε τη ζωή, χρειάζεται όμως ζωή για να απολαύσετε τα πάντα». Θυμηθείτε ότι χρειάζεται μόνο μια ωραία δόλωση για να πάρετε βέλος πάνω από το Βαρόμετρο!



Δημήτρης Χριστόφιας
Πρόεδρος Δημοκρατίας

«Βλέπω καθημερινά ότι δίνονται, αβέρτα, στη δημοσιότητα τα έγγραφα τα οποία έχουμε δώσει υπεύθυνα στα μέλη του Εθνικού και ισχυρίζονται αυτοί που τα δίνουν ότι θέλουν συλλογικότητα και να βοηθήσουν τον Πρόεδρο και να λυθεί το Κυπριακό». Ισχυρίζονται...



Νίκος Αναστασιάδης
Πρόεδρος ΔΗΣΥ

«Συνεπώς πώς χρησιμοποιείται αυτό το κλειδί που θα ανοίξει την πόρτα που θα μας οδηγήσει στην πορεία για λύση;». Στου κουφού την πόρτα, πάρ' την πόρτα και φύγε...



Η πρώτη απόδειξη

Χρειάζοταν έρευνα για ν' αποδειχτεί το χάλι εξυπηρέτησης των πολιτών από τις διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου; Κι ιδιαίτερη μελέτη για να καταφανεί πως το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη "κρατά τα σεβαστά σκήπτρα" όσων αποζητούν τις υπηρεσίες του; Η αλήθεια στην περίπτωση μας είναι

αυταπόδεικτη. Και ολίγον οξύμωρη. Αν οι διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου εξυπηρετούσαν επαρκώς και με ποιότητα τον πολίτη, τότε ποια η ανάγκη δημιουργίας των πρότυπων Γραφείων Εξυπηρέτησης σε όλες τις πόλεις; Το καλό δακτυλοδειχίνει το κακό!

Γ.Κ.

Στην Κίνα;

Τι ρωτάτε κι εσείς οι δημοσιογράφοι τον υπουργό Παιδείας. Δεν το ήξερε δηλαδή ο άνθρωπος ότι μερικές ημέρες πριν κτυπήσει το κουδούνι, γίνονται έργα σε 85 σχολεία; "Μα αυτό το ξέραμε", σας είπε, αλλά εσείς πάλι ρωτάτε. Ρωτήστε τον κάτι από την Κίνα που πήγε τελευταία και στην οποία, κατά τον ίδιο, έχουν "σοβαρή παιδεία". Έμαθε τουλάχιστον εάν "σοβαρή παιδεία" σημαίνει να αρχίζουν τα μαθήματα την ίδια ώρα που πιάνουν οι κτίστες δουλειά;

ΦΩΦ

11η Σεπτεμβρίου

11 Σεπτεμβρίου 2001. Οι Δίδυμοι Πύργοι πέφτουν από τη μαγιά του σκοταδισμού. Δεν είναι μόνο φανατικοί αυτοί που επέλεξαν να δράσουν μ' αυτόν τον τρόπο. Περισσότερο είναι φανατικοί της τρέλας τους. Δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι αγριεμένοι και τρελοί. Αλλά οι φανατικοί τους είναι αθεράπευτα τρελοί. Μην αντέχοντας να ζήσουν στο νέο κόσμο, θέλησαν να τον καταστρέψουν. Γι' αυτό κι εξακολουθούν να ζουν στις σπηλιές. Ο νέος άνθρωπος θέλει φως. Όσοι δεν το αντέχουν, κρύβονται. Πάντα έτσι γινόταν και πάντα έτσι θα γίνεται. Κι ο καθένας κάνει την επιλογή του.

ΤΖΙΒ

ΚΑΘ' ΟΔΟΝ

Πόσο αδελφοί μας είναι οι Τουρκοκύπριοι



Του Χριστόδουλου Τζιουή

Υστερα από την τουρκική εισβολή και τα τραγικά γεγονότα που επακολούθησαν, προβλήθηκε έντονα στον τόπο μας, από πλευράς κυρίως του ΑΚΕΛ, το σύνθημα "Οι Τούρκοι τής Κύπρου δεν είναι εχθροί μας, οι Τούρκοι τής Κύπρου είναι αδελφοί μας". Και αυτήν τη φορά, δημιουργήθηκαν ανάμεσα στον λαό μας δύο εντελώς αντίθετες παρατάξεις που, για χρόνια τώρα, αντιμάχονται η μία την άλλη. Τόσο οι ένθερμοι υποστηρικτές του συνθήματος αυτού όσο και οι σφοδροί πολέμιοι του πιστεύουν ακράδαντα πως το δίκαιο είναι με το μέρος τους και πως οι άλλοι πλάνωνται πλάνην οικτράν. Ως εκ τούτου, χρειάζεται ψυχραμική και σφαιρική αντιμετώπιση τής διαφοράς, για να καταλήξει κανείς σε ασφαλή συμπεράσματα και, ταυτόχρονα, να απονείμει τα εύσημα στη σωστή παράταξη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εμπνευστές του συνθήματος, όπως και οι οπαδοί του, θέλουν με αυτό να δηλώσουν την επιθυμία τους για συναδέλφωση και την ανάγκη εξεύρεσης ειρηνικής λύσης του κυπριακού προβλήματος. Θέλουν να δηλώσουν ότι και οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν μέρος αυτού του λαού και ότι έχουν κι αυτοί λόγο για οτιδήποτε αφορά στην Κύπρο. Βέβαια, με αυτές τις θέσεις κανείς μας δεν έχει αντίρρηση. Όμως, άλλο είναι οι αγνές προθέσεις και η καλή θέληση τής δικής μας πλευράς και άλλο η σκληρή πραγματικότητα και η εκ διαμέτρου αντίθετη ανταπόκριση τής άλλης πλευράς. Οι Τουρκοκύπριοι δεν είναι άμοιροι ευθυνών, όσο κι αν θέλουμε να τα φορτώνουμε όλα στην Τουρκία, για όσα κακά συνέβησαν στο νησί μας.

Και για να έχουμε καλό ρώτημα. Δεν είναι οι Τουρκοκύπριοι που δέχθηκαν να γίνουν συνεργοί των Άγγλων, για να αρχίσει να υλοποιείται η πολιτική του "διαίρει και βασίλευε"; Δεν είναι οι Τουρκοκύπριοι, μία μειονότητα του 18%, που στάθηκε εμπόδιο στο δίκαιο αίτημα του κυπριακού λαού για αυτοδιάθεση; Δεν είναι αυτοί οι ίδιοι που με χίλιους

δυο τρόπους προωθούσαν την ιδέα τής διχοτόμησης; Άραγε, τι θα γινόταν στην Κύπρο, αν εμείς οι Ελληνοκύπριοι αποτελούσαμε τη μειονότητα του 18% και οι Τουρκοκύπριοι την πλειονότητα του 80%; Εξ άλλου, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνούμε πως με την τουρκική εισβολή οι "αδελφοί" μας Τουρκοκύπριοι άπλωσαν το χάλι, και όχι οι δικοί μας, για να καταλάβουν οι Τούρκοι τις πόλεις και τα χωριά μας και να ζήσουμε όλοι μας τα ανοσιουργήματα και τα τερατουργήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος του λαού μας. Ποιοι κρατούν τα σπίτια μας και τις περιουσίες μας και ζητούν, χωρίς τσίπα ντροπής, τη δική μας υπογραφή, για να γίνουν αυτοί νόμιμοι ιδιοκτήτες τους; Ποιοι κατέστρεψαν και λεηλάτησαν τις εκκλησίες, τα σχολεία και αυτά, ακόμη, τα νεκροταφεία μας, για να μην αφήσουν κανένα ίχνος ελληνικού πολιτισμού στα εδάφη που κρατούν; Ποιοι ευθύνονται για την εγκατάσταση χιλιάδων εποίκων στα άγια χώματά μας, για να αλλάξουν τη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού; Σίγουρα, το συγκεκριμένο σύνθημα είναι καθολά ανεδαφικό και αθεμελιωτό. Είναι η δική μας πλευρά που καταπιέζεται και είναι η δική μας πλευρά που βρίσκεται υπό διωγμόν και όχι οι Τουρκοκύπριοι. Εκείνοι έπρεπε να δηλώνουν πως οι Ελληνοκύπριοι είναι, αν όχι αδελφοί τους, τουλάχιστον συμπατριώτες τους, και να είναι έτοιμοι να επιστρέψουν όσα άρπαξαν με τη βία και με τη βοήθεια τής Τουρκίας. Τότε, θα επερχόταν και η κάθαρση τής κυπριακής τραγωδίας. Εδώ στην Κύπρο, η πλευρά που αδικείται προβάλλει ένα τέτοιο σύνθημα. Σκεφθείτε αν θα ήταν ποτέ δυνατόν οι Παλαιστίνιοι, που υποφέρουν τα πάνδεινα από τους Ισραηλινούς, να τους αποκαλούν αδελφούς τους. Σκεφθείτε αν θα ήταν ποτέ δυνατόν οι μαύροι της νότιας Αφρικής, τότε που αγωνίζονταν εναντίον των λευκών, να τους ονόμαζαν αδελφούς.

Επί τέλους! Όταν έχεις τέτοιους αδελφούς, τι τους θέλεις τους εχθρούς!

Για τα σωματεία

Ο λόγος που σχολίασα την απόφαση του Ν. Τορνάρη να εγγράψει θέμα στην Επιτροπή Παιδείας για τον τρόπο χρηματοδότησης των σωματείων, δεν ήταν η ανησυχία μου ότι κάτι ενοχοποιητικό θα βρει για την ομάδα μου. Αν και είναι προφανές ότι στην πραγματικότητα αυτή είναι στο στόχαστρο και όχι τα... "κακά" λεφτά που θα καταστρέψουν το αγνό κυπριακό ποδόσφαιρο. Εκείνο που ήθελα να επισημάνω στο σχόλιο της Τετάρτης ("Άκου να δεις!") ήταν η επιλεκτική ευαισθησία. Εν ολίγοις, αμφισβητώ τις προθέσεις που οδήγησαν στην εγγραφή του θέματος. Πακτωλοί εκατομμυρίων δόθηκαν και παλαιότερα σε σωματεία. Προερχόμενα μάλιστα (σε κάποιες περιπτώσεις) από γκρίζες έως σκοτεινές πλευρές του παζαριού. Δεν ενεγράφη τέτοιο θέμα στη Βουλή όταν κλεφτοκοτάδες του ΧΑΚ έριξαν χρήμα σε σωματεία, όταν λεφτάδες άρτι αφιχθέντες από τα Βαλκάνια έπεσαν με τα μούτρα στην μπάλα, όταν ομάδες των 300-400 ενεργών οπαδών προσέλκυσαν επενδύσεις εκατομμυρίων, όταν υπεράκτιες εταιρείες λάτρεψαν το κυπριακό ποδόσφαιρο, όταν κρατικά, τ'κ και εκκλησιαστικά τεμάχια δόθηκαν σε ομάδες ποδοσφαίρου, όταν άλλες μεγάλες εταιρείες είχαν προ πολλού στέρξει για τη στήριξη άλλων ομάδων. Εν πάση περιπτώσει. Να ασκηθεί ΤΩΡΑ ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Αλλά να ξερούμε τον πραγματικό λόγο που θα ασκηθεί.

ΧΡΥΜΑ

ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ ΠΟΛΛΩ...

Για να πατάς στέρεα στη γη, πρέπει το ένα πόδι σου να είναι έξω από τη γη.

Οδυσσεύς Ελύτης