



5 2 9 2 0 4 7 0 0 0 0 5 0

ΕΠΩΝΥΜΩΣ



Του ΚΩΣΤΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

Ενόψει της συνάντησης
των δύο πρωτών

ΛΙΓΟ πριν την κορύφωση του καλοκαιριού, οι δύο πρωτών, συμφώνησαν ότι ήλθε επιτέλους ο καιρός να ξανασυναντηθούν και αυτό είναι αναμφίβολα, ένα θετικό γεγονός.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ όμως είναι γιατί θα ξανασυναντηθούν, τι θα πει ο ένας στον άλλο και το πιο σημαντικό, αν αυτή η συνάντηση θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα για να βγούμε από το δύσκολο τέλμα στο κυπριακό ή θα είναι μία επανάληψη από τα ίδια των προηγούμενων 4-5 συναντήσεων τους, στην μετά το Κραν Μοντανά εποχή.

ΠΑΤΙ αν είναι οι δύο πρωτών να βρεθούν και πάλι για να επαναλάβουν εαυτούς και τις γνωστές τους θέσεις, όρους και προϋποθέσεις, που εδώ και δύο χρόνια επαναλαμβάνουν, είτε στις κατ' ιδίαν συναντήσεις τους, είτε στον δημόσιο λόγο τους, είτε στις κατά καιρούς επιστολές τους προς τον ΓΓ του ΟΗΕ, ας μην μπουν καν στον κόπο, να συναντηθούν.

ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ των δύο πρωτών δεν είναι ούτε αυτοσκοπός, ούτε και πρέπει να γίνονται, απλά για να γίνονται. Είναι χρήσιμες, αναγκαίες και εποικοδομητικές, μόνο αν αφήνουν αποτέλεσμα πίσω τους.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι και οι δύο και έμπειροι πολιτικοί και έντιμοι και ειλικρινείς, είμαι βέβαιος ότι αναγνωρίζουν και παραδέχονται ότι η τακτική που ακολούθησαν στις προηγούμενες αυτές συναντήσεις τους, όχι απλά δεν οδήγησε πουθενά, αλλά και παγίωσε ακόμη περισσότερα τα πράγματα.

ΣΤΙΣ ΛΙΓΕΣ λοιπόν μέρες που απομένουν, μέχρι να συναντηθούν, εκείνο που οφείλουν να κάνουν, αν θέλουν αυτή η συνάντηση να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, είναι να αναζητήσουν για να θέσουν ενώπιος ενωπίων, όχι εκείνα που τους χωρίζουν και τους απομακρύνουν, αλλά εκείνα που τους ενώνουν και κυρίως μπορούν να τους φέρουν και πάλι, το συντομότερο δυνατό, στο τραπέζι του διαλόγου.

Η ΣΙΩΠΗ του Αντόνιο Γκουτέρες στις τελευταίες επιστολές τους με τις οποίες ζητούν σύγκλοπη νέας διάσκεψης, είναι κάτι περισσότερο από εύγλωττη. Καμία διάσκεψη, όσο και αν την θέλουν και επιζητούν και οι δύο, δεν μπορεί να ξαναγίνει, αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι ασφαλιστικές δικλίδες, για να έχει αυτή επιτυχία.

ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ τις προϋποθέσεις μπορούν να τις δημιουργήσουν, μόνο μέσα από την επικείμενη συνάντηση τους και αν μετά από ένα ειλικρινή διάλογο καταλήξουν σε ένα ευνόηγραφο κοινό ανακοινωθέν-συμφωνία, που να διασκεδάζει κάθε ανησυχία και επιφύλαξη του Γ.Γ και να δημιουργεί μία πραγματική βάση που να δικαιολογεί επανασύγκλοπη διάσκεψη.

ΕΙΜΑΙ εξ εκείνων που παρά τις κατά καιρούς παλινδρομήσεις και λάθη των δύο πρωτών, εξακολουθώ να πιστεύω, ότι παραμένουν προσπλωμένοι στον στόχο της λύσης του κυπριακού, που με τόσο θέρμη, πάθος και εποικοδομητικό τρόπο, υπηρέτησαν στην προ του Μοντ Πελεράν και Κραν Μοντανά, περίσσο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ, ας αξιοποιήσουν τις επόμενες λίγες μέρες, έχοντας ένα και μοναδικό στο μυαλό τους: Πώς περίοδος των τακτικισμών πρέπει επιτέλους να τελειώσει και ήλθε η ώρα να ξαναγίνουν οι ίδιοι, πρωταγωνιστές και καταλύτες, των εξελίξεων.



ΦΩΤΟ-ΛΗΨΕΙΣ



Καλλιτέχνες στην κινεζική επαρχία Hengnan «πάι-ζουν» με λιωμένο μέταλλο δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. (REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK)

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

Συμπληρώνονται αυτές τις μέρες 45 χρόνια από την αποφράδα μέρα της τουρκικής εισβολής. Η πραξικοπεμπτική ανατροπή του Προέδρου Μακαρίου από τη Χούντα των Αθηνών και τους συνεργάτες της στην Κύπρο έδωσε μοναδική ευκαιρία στην Τουρκία να εισβάλει με το πρόσχημα της αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης και την προστασία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Εάν δεν επέρχεται και πάλι η κατάρα της δικόνοιας, του εθνικού δικασμού και της προδοσίας της Κύπρου σήμερα θα ήταν ένα δεύτερο ελληνικό κράτος σε όλη την επικράτεια της.

Στόχος της Άγκυρας είναι μια λύση του Κυπριακού που να υποκαθιστά την Κυπριακή Δημοκρατία με ένα τρικέφαλο κρατικό μόρφωμα το οποίο κατ' ουαίν θα καταστεί τουρκικό προτεκτοράτο. Ή αυτό απέρνονται κύκλοι διακοινοτικών συνομιλιών υπό την αιγάλευ του ΟΗΕ μετά το 1974 δεν απέδωσαν τα αναμένομενα αποτελέσματα. Και παρά τη συνεχή μετατόπιση των ελληνοκυπριακών θέσεων προς τις τουρκικές το χάσμα εξακολουθεί να υφίσταται. Τυχόν υλοποίηση του διαπραγματευτικού κεκτημένου θα οδηγήσει σε σαφή επιδείνωση του status quo ή στην κατάρρευση του νέου κρατικού μορφώματος. Εν ολίγοις η πολιτική αυτή η οποία έχει κριθεί εκ του αποτελέσματος θα πρέπει να επαναχιολογηθεί. Άλλο είναι η συμφιλίωση και ο έντιμος συμβιβασμός και άλλο η συνθοκόληψη και η παράδοση. Η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα και οι

Η κατοχή και το χρέος μας

Του
**ΑΝΔΡΕΑ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ**

αναγνωρίζει δικαίωμα υπαρξης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί επίσης ότι η Τουρκία διεξάγει ένα υβριδικό πόλεμο εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη σημερινή συγκυρία συνεχίζει τον εποικισμό, την ισλαμοποίηση των κατεχόμενων εδαφών και διοχετεύει προς τις ελεύθερες περιοχές παράνομους μετανάστες από τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα αμφισβετεί έμπρακτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη. Σε σχέση με την πρόταση του Τουρκοκύπριου πηγέτη Μ. Ακιντζί για συνδιαχείριση των ενεργειακών πόρων υπογραμμίζω ότι η δικαίωμα να υποκύψουμε. Για την εθνική και φυσική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους πρωικούς νεκρούς που έπεσαν υπέρ Ελευθερίας, αλλά και ως ύψιστο χρέος για τις γενιές που έρχονται, θα πρέπει να προσποιήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Και να αγωνισθούμε για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας της.

Σαράντα πέντε χρόνια μετά το Κυπριακό Ελληνισμός εξακολουθεί να βιώνει τις τραγικές συνέπειες του εγκλήματος του 1974. Και το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Πέραν τούτου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μεσογείου, Ανατολής υφίσταται σήμερα ένα τρικυμιώδες τοπίο. Η ΕΕ, στην οποία είχαμε εναποθέσει πολλές ελπίδες, αντιμετωπίζει πολυδιάστατες προκλήσεις, ενώ παράλληλα δεν είναι ακόμη μια ολοκληρωμένη γεωπολιτική οντότητα. Η Τουρκία συνεχίζει απροκάλυπτα όχι μόνο να κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου αλλά ταυτόχρονα και να μην

κοινών αγώνων για την επίτευξη συλλογικών στόχων. Έτσι δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι πολίτες αυτής της χώρας αισθάνονται απαδίωση για την πολιτική ενώ έχει μειωθεί και ο εμπιστοσύνη προς το κράτος. Τα δεδομένα είναι δύσκολα και το ανισόζυγο δυνάμεων παραμένει και σήμερα τεράστιο. Οι κίνδυνοι δεν πρέπεινται μόνο από τις δυνάμεις που απειλούν την ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και από τον κακό μας εαυτό. Υπάρχουν όμως τα εργαλεία πολιτικής για να εξέλθουμε από τα αδιέξοδα. Είναι καθοριστικής σημασίας η επιστράτευση του ψυχικού οθένους αλλά και της γνώσης στην προσπάθεια προώθησης αποτελεσματικής και αξιοπρέπους διακυβέρνησης. Με αυτό το σκεπτικό θεωρώ ότι αποτελεί υπέρτατο καθήκον μας να πορευτούμε με εντιμότητα, αυλογικότητα, σεμνότητα, υπομονή, αποφασιστικότητα, αλληλοεσβασμό, αξιοπρέπεια, αυτοπεποίθηση, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και με πίστη στην τελική δικαίωση. Μόνο έτσι είναι δυνατό να έλθουν καλύτερες μέρες και να εορτάσουμε την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαραίτητον αν και όχι επαρκή προϋπόθεση για την ευόδωση των στόχων μας είναι η διαφύλαξη της ελεύθερης Κύπρου ως κόρη οφθαλμού.

*Πρόεδρος Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και Τμήματος Πολιτικών Επιστημών

ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΡΕΡΓΑ

Του ΑΛΕΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ερωτηματικά, ερωτήματα και ερωτήσεις

Συνχώνα στον δημοσιογραφικό λόγο χρησιμοποιούμε τη λέξη ερωτηματικό με τη σημασία «ερώτηση - απορία». «Η καταχρηστική αυτή σημασία φαίνεται να αφορά μόνο στον πληθυντικό ερωτηματικό: παραδείγματα: τεράστια ερωτηματικά εγείρονται σχετικά με τη βιωσιμότητα του κλάδου. Νέα ερωτηματικά προκλήσεις η παραίτηση του αρχηγού της Αστυνομίας. (Λεξικό των Διυσκολιών και των Λαθών στην Ελληνική), (Γ.Μπαμπινιώτη). Τα πιο πάνω, όμως, θα μπορούσαν να αναδι-

τυπωθούν ορθά ως εξής: Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τη βιωσιμότητα του κλάδου. Νέα ερωτήματα προκάλεσε η παραίτηση του αρχηγού της Αστυνομίας (ibid). Η λέξη ερώτημα χρησιμοποιείται στη θέση της λέξης ερώτηση (ερωτήσεις) όταν γίνεται αναφορά σε θέματα που γεννούν απορίες και αποτελούν προβλήματα ή μείζονα ζητήματα: Παραίτηση ανοικτό το ερώτημα ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες της χρεοκοπίας. Καυτά ερώτηματα που αποτελούνται σε περιοχές που επηρεάζονται από την ερωτηματική παραίτηση.